

Το Περιοδικό Του Μαθητικού Συνεταιρισμού  
Δημ. Σχολείου Ξηροποτάμου Δράμας

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ '97

Τεύχος 2<sup>ο</sup>  
50

# ΤΑ ΧΑΚΑΒΙΑ



# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ



Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε όλοι οι Χριστιανοί του κόσμου τη γέννηση του Σωτήρα μας. Σ' όλα τα πλάτη της γης θα ζανακουσθεί το θείο μύνημα, θα χτυπήσουν οι καμπάνες χαρμόσυνα, θα ζαναθυμηθούμε όλοι το φτωχό Σπήλαιο της Βηθλεέμ, που εκεί μέσα γεννήθηκε ο Λυτρωτής μας.

Ας πετάξουμε με τη φαντασία μας στο χώρο και στο χρόνο και ας βρεθούμε στην Βηθλεέμ εκείνη την Άγια Νύχτα. Η Παναγία με τον Ιωσήφ μη βρίσκοντας τοπο να κοιμηθούν, κατέφυγαν σε μια σπηλιά, που χρησίμευε σαν στάβλος ζώων. Τα άκακα ζώακια του ζέσταναν με τα χνώτα τους και η φάση τους έγινε σπίτι. Ένα λαμπρό αστέρι στάθηκε στον ουρανό και έριξε το φως του στην είσοδο της σπηλιάς. Άγγελοι ανεβοκατέβαιναν από τη γη στον ουρανό, ψάλλοντας το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ». Οι ταπεινοί βοσκοί ήταν που πρόσφεραν στο θείο βρέφος τα πρώτα δώρα. Και το λαμπρό αστέρι οδήγησε τους Μάγους από την Ανατολή να προσκυνήσουν το βασιλιά του κόσμου. Μέσα στην ψυχή μας ζω-



ΥΠΑΝΕΥΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ  
ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΑΝΟΙΧΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΕΚΕΙ-  
ΝΟΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ  
ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΕΧΙΝΕ  
ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ.



Δημήτριος Μακρυντζάνης

## Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Δεν ξέρω γιατί, αλλά τα Χριστούγεννα κάθε χρόνο τα περιμένω με ιδιαίτερη χαρά. Όλα αλλάζουν τις μέρες εκείνες. Οι άνθρωποι γίνονται πιο ευδιάθετοι και πιο καλοσυνάτοι. Θαρρείς και ξεχνούν κάθε σκοτούρα τους και κάθε πρόβλημά τους και γιορτάζουν όλοι μαζί αδερφωμένοι. Τι είναι εκείνο που ενώνει τους ανθρώπους τα Χριστούγεννα; Ποιός είναι ο μυστικός εκείνος δεσμός που φέρνει πιο κοντά τον έναν στον άλλον; Είναι το μήνυμα της αγάπης που φέρνει η γέννηση του Χριστού. Από την ταπεινή φάτνη, όπου γεννιέται ο Σωτήρας του κόσμου, απλώνεται το μήνυμα της αγάπης και της αδερφότητας. Ξεχάστε, άνθρωποι, τα μίσση και τις διχόνοιας που σας χωρίζουν! Αφήστε τους πολέμους!

Η φωτιά και η καταστροφή αφανίζουν τη γη.  
Ο νεογέννητος Χριστός καλεί όλους τους ανθρώ-  
πους να τα ξεχάσουν όλα και να χτίσουν  
πάλι απ' την αρχή έναν όμορφο κόσμο, έναν  
κόσμο που να αξίζει να ζεις σ' αυτόν.  
Αυτό το μήνυμα είναι που ενώνει τους ανθρώ-  
πους αυτές τις μέρες. Κάτω από τους θόλους  
των εκκλησιών μαζεύονται όλοι, για να υπο-  
δεχτούν το Χριστό. Το άστρο της Βηθλεέμ λάμπει  
ακόμα στον ουρανό και δείχνει το δρόμο. Δε χάθη-  
καν όλες οι ελπίδες. Υπάρχουν ακόμα οι δρόμοι,  
που αν τους ακολουθήσει η ανθρωπότητα θα  
σωθεί. Τους δρόμους αυτούς φωτίζει κάθε χρό-  
νο το άστρο της Βηθλεέμ. Στο χέρι μας είναι  
να τους ακολουθήσουμε και να σωθούμε. Να  
ακολουθήσουμε το δρόμο της αγάπης και να  
βρούμε το Χριστό.

Μα πόσοι από μας θα το κάνουν;

Βούλτσου Μαρία



# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ



Σε λίγες μέρες πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Είναι η μεγαλύτερη χριστιανική γιορτή. Την περιμένουν με χαρά οι χριστιανοί. Την ημέρα αυτή, 25η Δεκεμβρίου, γιορτάζουμε τη γέννηση του Σωτήρα Χριστού μας.

Στα σπίτια γίνονται μεγάλες προετοιμασίες. Οι νοικοκυρές καθαρίζουν και ετοιμάζουν τα πάντα. Όλα πρέπει να λάμπουν. Ύστερα ζυμώνουν χριστόψωμα και τα χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, μελομακάρονα, κουραμπιέδες και άλλες διάφορες νοστιμιές. Ταψιά με νοστιμότητα φαγητά και μωρώδες παιχνιδιόερχονται στους φούρνους.

Οι άντρες θα φωνίσουν ότι χρειάζεται στις μεγάλες κώδεις οι δρόμοι, οι πλατείες και τα καταστήματα παίρνουν όψη γιορταστική σύμφωνα με τα έθιμα των Χριστουγέννων. Στοιλίζονται με χρωματιστά φώτα και αβραφτερά στολίδια. Σε πολλές δειρύνες τοποθετούν χριστουγεννιάτικα δέντρα, φάτνες ή ομοιώματα του Αι-Βασίλη.



Παντού η κίνηση είναι ζωηρή. Τα εμπο-  
ρικά καταστήματα είναι γεμάτα κόσμο.  
Όλα έχουν από κάτω γεωργικό αυτές τις  
άχρες μέρες. Όλα πανηγυρίζουν  
και όλοι έχουν από κάτω να  
φωνάζουν: παπούτσια, ρούχα,  
δώρα. Ό,τι κι αν αγοράσεις  
σου τα προσφέρουν με χαρού-  
νες ευχές: ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!  
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!



Έλινα Κιόρδαντον.

## ΕΘΙΜΑ ΠΡΟΤΟΧΡΟΝΙΑΣ-ΦΩΤΩΝ

Στις 31 Δεκεμβρίου βρισκόμαστε μαζί όλοι της οικο-  
γενίας για να διοργανώσουμε την Προτοχρονιά.

Στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα εβήναμε τα φίδια  
γιατί μπαίνει ο καινούριος χρόνος ανεσθλάσαμε ευχές  
και "Χρόνια Πολλά". Μιχο αγόστρα θυμιατίσουμε το  
τραπέζι. κατόνιν λέμε το "Πάτερ Ημών" και καθόρα-  
στε για να φάμε. Μόλις τελειώσαμε με το φαγητό  
κόβουμε την Βασιλόπιτα και όποιος τρώει το φλουρί  
λέμε ότι είναι ο τυχερός της χρονιάς. Όμως δεν  
πρέπει να μαζέψουμε το τραπέζι γιατί ένα έθιμο  
λέει πως έρχεται ο Αι-Βασίλης και κάθεται να  
φάει και μετά αφήνει τα δώρα κάτω απ' το  
Χριστουγεννιάτικο δέντρο.



Στις 6 τανουαρίου είναι τα Αγία Θεοφάνεια / των  
 φώτων, που γυρίζει ο παππός σε όλα τα σπίτια και  
 τα φωτίζει. Την επόμενη μέρα είναι τ' Αι-Γιαννιού.  
 Εκεί έχουμε ένα έθιμο, τα καρναβάλια. Καρναβάλι μπορεί  
 να γινεί όπως θέλει, συνήθως γίνονται άρεσες  
 γιατί η βροχή είναι πολύ βαριά. Η βροχή απο-  
 στέφεται από δέρματα ζώων (προβάτων και κατσι-  
 κιών). Φοράνε μια ζώνη γύρω από την μέση τους  
 και οι αυτών κρεμάτε μεγάλα κουδούνια. Οι μάσκες  
 τους είναι επίσης από δέρματα ζώων και συ-  
 νήθως κρατάνε μια βέργα στο χέρι τους. Το πρωί  
 τ' Αι-Γιαννιού τα καρναβάλια, οι χκελίγγες  
 σκαρδοβιακή βροχή του χωριού, οι τσοβιάδες και  
 οι μουσικοί γυρίζουν όλο το χωριό πορεύοντας και  
 μπαίνουν στα σπίτια που υπάρχει κι ένας Γιάννης.  
 Μόλις μπουν μέσα στο σπίτι βένε "Άρνια  
 Πολλά" στον εορταζόμενο και τότε αυτός τους  
 κερνάει. Μετά που θα τελειώσουν με το γύρισμα  
 του χωριού κατά το απόγευμα έρχονται στην πλα-  
 τεία και πορεύουν οι χκελίγγες και οι τσοβιά-  
 δες παραδοσιακούς χορούς. Τα καρναβάλια γυρίζουν  
 μέσα στην πλατεία. Τότε μαζεύεται πολύς κόσμος  
 για να τους δει, ιδιαίτερα πολλά παιδιά.

Μ' αυτόν τον τρόπο κερνάμε τις διορκές  
 των Χριστουγέννων στον Ξηροκόσμο.



Ξυρόβαση Χρυσάνθη

# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ



Κάποτε, πολύ παλιά, σε ένα μικρό φτωχικό σπιτάκι ζούσε ένα παιδί με την μητέρα του. Ο πατέρας του δε ζούσε, είχε πεθάνει στον πόλεμο. Η μητέρα του ήταν βαριά άρρωστη και δεν μπορούσε να δουλέψει. Έτσι αναγκαζόταν το παιδί να δουλέψει, για να βγάλει χρήματα ν' αγοράσει φάρμακα στην μητέρα του και φουσιά για να φάνε. Οι μάστοιχοι του χωριού πολλές φορές τους πήγαιναν φαγητό. Το παιδί φουσιά πήγαινε στο σχολείο, αλλά βοηθούσε και στις δουλειές του σπιτιού.

Τα Χριστούγεννα ήρθαν και όλο το χωριό ήταν χαρούμενο. Χαρμόσυνο νέο η γέννηση του Θεανθρώπου. Γιόρτη, χαρές, δώρα. Τα παιδιά περίμεναν με αγωνία τα δώρα τους.

Η μητέρα του παιδιού είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί δεν είχε λεφτά ν' αγοράσει στο γιο της δώρο, όχι όμως μόνο γι' αυτό αλλά και γιατί ήταν άρρωστη και δεν θα γιόρταζαν τα Χριστούγεννα. Το παιδί ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη να του φέρει ένα αμαζάκι και να γίνει καλά η μητέρα του. Ήρθε κάποτε και η μέρα που πήγαινε

ο Άγιος Βασίλης στα σπίτια με το έλυθρό του και μοιράζει τα δώρα στα παιδιά. Το παιδί ήταν κουρασμένο γιατί όλη την ημέρα δούλευε για να βγάλει λεφτά, και με το που πήγε στο σπίτι, αφού είδε ότι η μητέρα του κοιμόταν, ζάπλωσε κι αυτός να κοιμηθεί.

Την άλλη μέρα, είδε το παιδί ένα δώρο στο δωμάτιο, φαντάστηκε πως θα ήταν από τον Άγιο Βασίλη και πήγε να το ανοίξει. Από τη φασαρία που έκανέ ανοίγοντας το δώρο ζύπνησε η μητέρα του. Καθώς σηκώθηκε κι ευείνη από το κρεβάτι αισθάνθηκε πως ήταν καλύτερα. Πλησίασε το παιδί της. Το είδε μαθισμένο και στην αγκαλιά του να κρατάει ένα παιχνίδι. Το πρόσωπο του παιδιού της έλαμπε σαν το αστέρι της Βηθλεέμ. Είχαν και οι δύο διπλή χαρά. Το παιδί απέκτησε το παιχνίδι που ονειρευόταν και η επιθυμία του να γίνει καλά η μητέρα του είχε πραγματοποιηθεί. Αγκαλιάστηκαν με δάκρυα χαράς στα μάτια. Ένας μόνο έλειπε από το σπίτι. «Μαμάρι να είναι καλά εκεί που είναι» είπε το παιδί.

Γιάννης Σαμαράς



# ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πριν από μερικές ημέρες ζητήσαμε από τον κ. Τσακίρη Δημήτρη, 85 ετών, να μας μιλήσει για τα παλιότερα χρόνια και αφού δέχθηκε με προθυμία, μας είπε τα παρακάτω:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Παππού, πού ήταν το σχολείο που πήγαίνατε;

ΠΑΠΠΟΣ: Το σχολείο ήταν πίσω από την εκκλησία. Όχι αυτό που πάτε εσείς, αυτό είναι το καινούριο.

Δ: Πόσα παιδιά ήσασταν στην τάξη;

Π: Καρφιά, φριακαριά και πήγαίναμε σχολείο και το πρωί και το βράδυ.

Δ: Οι δάσκαλοι σας χτυπούσαν;

Π: Αν είχατε ανάξια σ' έδιναν με τη βέργα.

Δ: Τα παιδιά τότε αγαπούσαν τα γράμματα;

Π: Όπως εσείς τώρα εσείς, ένας ήταν και τα παιδιά τότε. Όποιος αγαπάει, κι όποιος δεν αγαπάει.

Δ: Μέχρι ποια τάξη πήγες, παππού, στο σχολείο;

Π: Μέχρι την Τρίτη τάξη.

Δ: Εσύ το αγαπούσες τα γράμματα;

Π: Εγώ δεν μπορούσα να πιάω πολύ στο σχολείο γιατί ο μπαμπάς μου ήταν φάρος κι είχαμε βόδια. Λίγο πήγα στο σχολείο κι ύστερα πήγα να στη βάλω να βοσκάνω τα βόδια.

Δ: Ποιες άλλες δουλειές κάνατε και τι ώρα σηκωνόσασταν;

Π: Πρωί πρωί φείχαμε να σπιάσουμε κατάνο, η ώρα μία ή δύο, δεν ξέρω κι εγώ ποτέ. Βλέπαμε ε' άσπρα, τα μελαμάρη, πήγαίναμε στη δουλειά.

Υστερα σπείγαμε σιτάρι, σιγάλη, κριθάρι, σουσάμι, καλαμπόκι

α, φάξάμε βαμβάκι. Με το βαμβάκι κάναμε ρούχα. Με τα ζύα  
οργώνουμε τα χωράφια, πηγαίναμε στο βουτό για ζύλα, τα που-  
λούσαμε στη Δράμα. Όλα αυτά πριν τον πόλεμο του '40.

Δ: Ποιες ώρες δουλεύατε στα χωράφια;

Π: Ήρθαινε ο ήλιος, πηγαίναμε στον κάμπιο. Βασίλευε ο ήλιος,  
χερΐζαμε στο χωριό.

Δ: Παππού, πια χρόνια σου αρέσαν περισσότερο τα παλιά ή τα  
σημερινά και σε ποια θα 'θελεις να ζεις;

Π: Στα παλιά τα χρόνια είχαμε πολλή δουλειά, δουλεύαμε μέρα  
και νύχτα. Τώρα παίρνουμε σύνταξη, καθόμαστε, ζούμε. Τότε όλοι  
ήμασταν αγαπημένοι, φτωχοί πλούσιοι, τώρα ο πλούσιος δε  
σ'αναγνωρίζει καθόλου.

Δ: Παι, όμως τώρα δεν αγαπούνται οι άνθρωποι όπως παλιά;

Π: Όχι, όχι, δεν αγαπούνται. Τότε αγαπιόμαστε. Αν δεν είχες  
φράχο και ζητούσες από κάποιον, σου έδινε αγέρας.

Εας ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. Δημήτρη Τσακίρη  
για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για το χρόνο  
που μας διαβάσατε. Να είστε καλά. Γεια σας!



# ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

## ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ

Καλικάντζαρος είναι ονομασία που δίνεται στα δαιμόνια, που σύμφωνα με τις λαϊκές παραδόσεις, κάνουν την εμφάνισή τους το δωδεκάημερο από τα Χριστούγεννα ως τα Θεοφάνεια.

Σύμφωνα με μια παράδοση οι καλικάντζαροι όλο το χρόνο ζούν βαθιά μέσα στη γη, όπου εφόσον το στέλεχος που υποβάσκει τη γη για να την κρημίσουν. Κατά το δωδεκάημερο όμως ανεβαίνουν επάνω στη γη και περπατούν τους ανθρώπους. Στο διάστημα αυτός ο στέλεχος ξεραίνεται και η γη δεν πέφτει. Για να τους απογοήσουν οι άνθρωποι χαράζουν σκαπούς πάνω στις πόρτες των σπιτιών, λιβαριών, καιτε παλιωσάβρουχα και μεταχειρίζονται διάφορα άλλα μαγικά ή χριστιανικά απορροφητικά μέσα. Εξαιρέτικά επικίνδυνοι είναι οι καλικάντζαροι στην ύπαιθρο. Αλίμονο σε αυτού που θα συναντήσουν. Τον παίρνουν μαζί τους και τον υποχρεώνουν να χορεύει ως ότου εξαντληθεί εντελώς. Υστερα από τον αγιασμό των νεφών, τα πρώτα, οι καλικάντζαροι γυρνούν για να πάνε στα βάθη της γης, όπου αρχίζουν και πάλι να καταρύνε το στέλεχος της γης. Οι άνθρωποι τότε ανάβουν γωσιές για τον νήση καθαριότητας. Σήμερα οι παραδόσεις και η πίστη για την ύπαρξη των καλικάντζαρων έχουν εξασθενηθεί, όπως και πολλές άλλες παραδόσεις.

Νίκος Τραγκός



# ΨΥΧΑΓΟΓΙΑ

ΜΠΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΟ...

Μες στο νιζήρα μου λουζόμωνα και ζεβραζόμωνα  
και οι μισός οι σαπουνάδες πέσαν έξω,  
Εγώ το μπάριο μου δεν ήθελα να βρέξω,  
κι εκεί που όλο το βράδυ  
λουζόμουν στο σουσάδι,  
μου πέφτει ο νιζήρας ξαφνικά και...  
μπαμ και κιάω,  
Έφυγ' η βρύση έπεσε στον πάτο  
κι είναι το πάτωμα νερά γεμάτο,  
μπαμ και κιάω  
μπαμ και κιάω  
κι αυτό που έφαχνα το είδα να το,  
μα το σαπούνι δεν το είδα κιάω  
και... μπαμ και κιάω!

Επίηχοι: Νίκος Μπύρος.

# ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΦΑΤΝΗ - ΑΣΤΕΡΙ - ΔΩΡΑ - ΧΡΙΣΤΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΑΜΗΝ

Ζ	Ι	Ε	Χ	Δ	Ε	Φ	Υ	Τ	Θ	Ν	Ε
Α	Σ	Τ	Υ	Χ	Μ	Γ	Υ	Μ	Δ	Α	Χ
Ν	Τ	Α	Γ	Ρ	Μ	Ι	Μ	Ε	Σ	Ε	Ι
Ε	Θ	Δ	Ε	Ι	Α	Γ	Α	Π	Ρ	Θ	Χ
Δ	Θ	Ρ	Α	Σ	Ν	Α	Σ	Φ	Σ	Θ	Φ
Χ	Ρ	Ι	Σ	Τ	Θ	Υ	Γ	Ε	Ν	Ν	Α
Α	Ι	Θ	Τ	Θ	Υ	Α	Μ	Η	Ν	Κ	Τ
Μ	Α	Χ	Ε	Σ	Η	Γ	Υ	Ψ	Δ	Ν	Ν
Ε	Ψ	Β	Ρ	Α	Λ	Ρ	Π	Α	Σ	Τ	Η
Δ	Υ	Γ	Ι	Χ	Μ	Α	Γ	Κ	Η	Κ	Ε

Ανδρέας  
Πουλούδης

## Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ... ΠΑΝΑΓΙΑΣ

- 1) Τότε κόβουμε τη Βαβυλωνία.
  - 2) ... Βασιλνς.
  - 3) Υπάρχουν πολλοί ... της Παναγιας.
  - 4) Καθόδηγουμε τους τρεις μάγους.
  - 5) Είναι τα Χριστούγεννα.
  - 6) Άγιος ... ο Βασιλνς.
  - 7) Έφελναν το «Δόξα ει Χριστού»
- Βασιλνς Μπεντούδης

## Η ακροστιχίδα των Χριστουγέννων.

- Χ ----- Γεγήθηκε τα Χριστούγεννα.  
 Ρ ----- Ο Άγιος Βασίλης φοράει κόκκινα...  
 Ι ----- Το όνομα του Βασιλιά.  
 Σ ----- Κρεμάμε στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο.  
 Τ ----- Ψάλλουμε μ'αυτό τα κάλαντα.  
 Ο ----- Ο οδηγός των μάχων (αυτ.)  
 Υ ----- Ψάλλουμε χριστουγεννιάτικους...  
 Γ ----- Στέλνουμε στον Άγιο Βασίλη.  
 Ε ----- Χριστουγεννιάτικο δέντρο.  
 Ν ----- Η άγια...  
 Ν ----- Ήχος της καμπάνας: ντιν...  
 Α ----- Υμνούν τη γέννηση του Χριστού.

## Μαυρουδή Μαρία



ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Μαυρουδή Μαρία

Ενώστε τις τελείες  
 από το 1 ως το 13  
 και θα δείτε να  
 σχηματίζεται ένα  
 αντικείμενο που συμ-  
 βιβούν να ετοιμάσουν οι  
 Έλληνες ανά για  
 έλατο!

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ  
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
ΠΑΝΤΟΥ!

Εύχομαι ο  
καινούριος χρόνος  
να φέρει υγεία,  
ευτυχία και χαρά!

Καλά Χριστούγεννα  
και ευτυχισμένους  
ο καινούριος  
χρόνος!

ΚΑΛΗ  
ΧΡΟΝΙΑ!

Ευτυχισμένο το  
καινούριο έτος  
χωρίς πολέμους  
και πείνα!

Υγεία και  
αγάπη σε όλο  
τον κόσμο!

Σας εύχομαι να  
περάσετε τα  
καλύτερα Χριστούγεννα  
της ζωής σας.

Καλά Χριστούγεννα  
και καλές γιορτές!

Ειρήνη  
και υγεία!

Χρόνια πολλά,  
ευτυχισμένα!

Ευτυχισμένο το 1998  
χωρίς πολέμους, δυσω-  
χία και κατάρ-  
1998

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ  
ΚΙ  
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ Η  
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ  
ΧΡΟΝΙΑ!

Χρόνια πολλά  
και ευτυχισμένους  
ο καινούριος  
χρόνος!

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  
ΚΑΙ ΚΑΛΑ  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Καλές διακοπές  
Χριστουγέννων

Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ  
ΧΡΟΝΟΣ!

Ευτυχισμένο  
έτος το  
νέο  
ΚΑΛΕΣ  
ΓΙΟΡΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο  
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ  
ΧΡΟΝΟΣ!



ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  
ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

έτος 5ο - αριθμός 2  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ '97

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ε' - ΣΤ' τάξεις