

# Τα κακάβια

Περιοδικό του Μαθητικού Συνεταιρισμού Δημοτικού Σχολείου Εηροποτάμου Δράμας

Ιούνιος 2017 Έτος 24<sup>ο</sup> Τεύχος 4<sup>ο</sup>



Καλό καλοκαίρι

Καλές διακοπές



Η ιστοσελίδα μας: <http://dim-xirop.dra.sch.gr>

# Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

Στις 5 Μαΐου 2017 η Πέμπτη και η Έκτη τάξη πήγαν εκδρομή στο Πλανητάριο Θεσσαλονίκης. Ξεκινήσαμε από το σχολείο και μετά από 2 ώρες δρόμο, φτάσαμε στο Πλανητάριο πολύ ενθουσιασμένοι.



Όταν μπήκαμε στον κεντρικό χώρο του Πλανηταρίου το πρώτο πράγμα που μας έκανε εντύπωση ήταν η σύγχρονη διαμόρφωση του χώρου. Μας άφησαν για λίγη ώρα να φάμε και να αγοράσουμε αν θέλαμε αναμνηστικά από το μαγαζάκι που είχε εκεί. Ύστερα μας πήγαν σε έναν χώρο ο οποίος είχε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα με σχέση τις φυσικές και τεχνολογικές ενέργειες. Όταν τελειώσαμε από αυτόν τον χώρο μας πήγαν σε μια άλλη αίθουσα με παλιά μοντέλα αυτοκινήτων. Μετά πήγαμε στον θόλο του πλανηταρίου και παρακολουθήσαμε όλη την ιστορία του σύμπαντος, αυτό ίσως να ήταν το πιο ωραίο από όλα τα θεάματα. Το επόμενο θέαμα ήταν η αίθουσα 3D στην οποία παρακολουθήσαμε ένα βίντεο σχετικά με τους δεινόσαυρους και πως εξαφανίστηκε το είδος τους. Τελευταίο θέαμα ήταν ο προσομοιωτής, όπου εκεί είχε 3 εφαρμοσμένα πλαστικά διαστημόπλοια που κουνιόντουσαν ανάλογα με το 3D video που βλέπαμε.



Η ολοήμερη εκδρομή μας στο πλανητάριο ήταν εντυπωσιακή και όλοι λέγαμε τα καλύτερα για αυτό το μέρος, ήταν μία πραγματικά υπέροχη εμπειρία και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ.

Μαυρουδής Γιώργος Παπαποστόλου Εύα  
Σολάκη Ζωή Χαρίσκου Εύα

Ε2 Τάξη

Κάποιες μαθήτριες της τάξης μας ( Δ ' τάξης ) συμμετείχαν σε έναν Λογοτεχνικό Διαγωνισμό. Διάβασαν κάποιο βιβλίο που τους έκανε εμπνευσμένη και στη συνέχεια προσπάθησαν να το παρουσιάσουν με διάφορους τρόπους σε εμάς τους συμμαθητές τους. Έκαναν την περίληψη του βιβλίου, κατασκεύαζαν διάφορα κollάζ που τα ενσωμάτωναν στην εργασία τους ή τα έκαναν αφίσες. Κάποια κορίτσια ζωγράφισαν διάφορα στιγμιότυπα από το περιεχόμενο του βιβλίου που παρουσίαζαν. Άλλα κορίτσια ζωγράφισαν το εξώφυλλο της εργασίας τους και άλλα ενσωμάτωναν ακόμη και παιχνίδια! Η παρουσίαση των βιβλίων έγινε από άλλα παιδιά χειρόγραφα και από άλλα παιδιά δουκτυλογραφημένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή! Στο τέλος του διαγωνισμού, μια επιτροπή που την αποτελούσαν δασκάλοι το σχολείου μας ανέδειξε τον νικητή του διαγωνισμού. Όλα τα παιδιά προσπάθησαν πολύ και δημιούργησαν υπέροχα εργασίες! Νικήτρια ήταν η Χρύσα Κεχαγιά η οποία κέρδισε ένα βιβλίο ως έπαθλο! Τα βιβλία που παρουσίασαν οι συμμαθήτριές μας ήταν:



1. Το Οίντουκι με τις πέντε κλειδαριές του Ευγένιου Τριβιζά. (επιμελήθηκε η Κορίνα Δερμετζή)
2. Το μεγάλο ταξίδι της Κινεσίγκυς πάπιας του Βασίλη Παπαθεοδωρου. (επιμελήθηκε η Μαρία Βάσσου)
3. Ο μικρός Πρίγκιπας του Ατουάν ντε Σαντ -Εξιμπερί (επιμελήθηκε η Χαρίσκου Λένα)
4. Το Σουττουίτς του γίγαντα του Ευγένιου Τριβιζά (επιμελήθηκε η Χρύσα Κεχαγιά)
5. Ο γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες του Ιούλιου Βερν. (επιμελήθηκε η \_\_\_\_\_)
6. Μυστηριώδεις Ξεφρονιείς στο νησί από τη συγγραφική ομάδα τα μικρά μολύβια. (επιμελήθηκε η Άννα Δερμετζή)



## Παιχνίδια στην αυλή του σχολείου

Στις 3 Μαΐου επισκέφτηκε το σχολείο μας η κυρία Τασούλα Αγαθαγγέλου, μια γυμνάστρια που αγαπά πολύ τα παιδιά και τα παιχνίδια! Στο πλαίσιο του προγράμματος της συναισθηματικής αγωγής παίξαμε διάφορα παιχνίδια στην αυλή για να διασκεδάσουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα.

Το πρώτο παιχνίδι ήταν το πολύχρωμο σεντόνι. Ο καθένας είχε έναν αριθμό από το 1 ως το 5. Όταν σηκωνόταν το σεντόνι, η κ. Τασούλα έλεγε έναν αριθμό. Τότε τα παιδιά που είχαν τον ίδιο αριθμό περνούσαν από κάτω.

Το δεύτερο παιχνίδι ήταν η διελκυστίνδα. Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η καθεμία από αυτές τραβούσε την άκρη ενός σκοινιού και προσπαθούσε να παρασύρει την άλλη ομάδα με το μέρος της. Νικήτρια ήταν η ομάδα που έριξε την άλλη κάτω.

Το τρίτο παιχνίδι ήταν τα καθίσματα. Κάναμε έναν κύκλο και προσπαθήσαμε να καθίσουμε ο ένας πάνω στον άλλο. Έτσι καταφέραμε να φτιάξουμε καθίσματα για όλους.

Ειρήνη Ρούτση, Δ'

Κωνσταντίνος Κυριακίδης, Δ'

Σολάκου Νίκος, Δ'





## ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ

Την Πέμπτη 6 Απριλίου, τις πρώτες δυο ώρες ,επισκέφθηκε την τάξη μας, η ψυχολόγος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, κυρία Ξένια Ζαχαριάδου. Η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του προγράμματος συναισθηματικής αγωγής, το οποίο ξεκινήσαμε με τη δασκάλα μας αυτή τη σχολική χρονιά.

Με τη βοήθεια της ψυχολόγου ταξιδέψαμε στον υπέροχο κόσμο των συναισθημάτων με οδηγό ... το παιχνίδι. Χρησιμοποιήσαμε το σώμα μας και το πρόσωπό μας για να εκφράσουμε διαφορετικά συναισθήματα χωρισμένοι σε ομάδες.

Επικεντρώσαμε κυρίως την προσοχή μας σε ένα συναίσθημα" το θυμό". Καταλάβαμε πόσο εύκολο είναι με τα λόγια μας και τις πράξεις μας να πληγώσουμε τους άλλους, κάτι που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά μένει στη μνήμη και την ψυχή μας. Στο τέλος, βρήκαμε όλοι μαζί τρόπους για να διαχειριζόμαστε καλύτερα το θυμό μας και τους καταγράψαμε σε ένα χαρτόνι, δημιουργώντας έτσι έναν "Χρυσό Οδηγό Ελέγχου του θυμού".

Ήταν σίγουρα μια ωραία εμπειρία για όλους μας, που συνδύαζε διασκέδαση και μάθηση.

Οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης  
Δερμεντζή Κορίνα  
Χαρίσκου Λένα  
Χαρίσκου Σοφί





# Επίσκεψη της ψυχολόγου στο σχολείο μας



# Ένα πρωινό γεμάτο παιχνίδια για τη Β' τάξη!!!!

Φτιάξαμε παιχνίδια  
εμπνευσμένα από την  
αρχαιότητα.



Φτιάξαμε χειροποίητη  
κούκλα όπως έφτιαχναν  
παλιά οι γιαγιάδες μας.



Φτιάξαμε πρωτότυπο  
επιτραπέζιο παιχνίδι,  
δικής μας έμπνευσης!





Τα δημιουργήματά μας!



Το παιχνίδι συνεχίστηκε έξω στην αυλή...



Παίζαμε το παραδοσιακό παιχνίδι «Το μαντιλάκι». Καθώς και «Τα αγαλαμάκια».



Τέλος συναγωνίστηκαν οι μαμάδες του B1 & του B2 στο κρυπτόλεξο παραδοσιακών παιχνιδιών. Το αποτέλεσμα...



ΕΡΕΥΝΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ



**μας ενθουσίασε όλους μας!**

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Β τάξης

# Εκδρομή στη Βισσόκα

Αποχαιρετώντας τη σχολική χρονιά, αποφασίσαμε να πάμε με την τάξη μας έναν περίπατο στο λόφο του χωριού μας, στην Βισσόκα. Η διαδρομή ήταν υπέροχη. Κάναμε κάποιες στάσεις και γνωρίσαμε καλύτερα τον τόπο μας.

Ο πρώτος μας σταθμός ήταν ένα γκρεμισμένο τζαμί. Μάθαμε ότι αυτό ήταν ναός των μουσουλμάνων που κατοικούσαν σε αυτήν την περιοχή μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών (1922). Στη συνέχεια, είδαμε μια μικρή πλατεία που ονομάζεται « καφενές », μια και εκεί οι κάτοικοι απολάμβαναν τη Θέα της Βισσόκας πίνοντας τον καφέ τους. Προχωρώντας μπήκαμε στο μονοπάτι και άρχισε η ανάβαση. Παρατηρούσαμε τη βλάστηση και απολαμβάναμε τα αρώματα της φύσης.

Μάθαμε ότι ο λόφος είναι μια μακεδονική τούμπα, δηλαδή ένας χώρος που κατοικήθηκε από την αρχαιότητα. Από το 1980 έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός χώρος. Στην βορειοανατολική του πλευρά σώζονται ερείπια νεολιθικού οικισμού. Επιβλητική στο χώρο είναι και η δεξαμενή ύδρευσης, η οποία πλέον χρησιμοποιείται ως βοηθητική δεξαμενή ύδρευσης του χωριού μας. Από μακριά είδαμε την απέναντι πλευρά του βουνού όπου φιλοξενείται το υδραγωγείο μας. Η θέση αυτή του βουνού ονομάζεται «Μπάμπιντολ»



Βρήκαμε στο χώμα διάφορα αντικείμενα πέτρινα και πήλινα, που έμοιαζαν με εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν από κατοίκους της περιοχής. Όταν φτάσαμε στην κορυφή, στο ζωκλήσι του προφήτη Ηλία, γευτήκαμε την υπέροχη Θέα, φωτογραφηθήκαμε και φάγαμε το πρωινό μας με πολλή όρεξη! Η κατάβαση ήταν εύκολη. Επιστρέψαμε γεμάτοι γνώσεις και όμορφες αναμνήσεις στο σχολείο! Ήταν μια εκδρομή που θα μας μείνει αξέχαστη!



Ναός προφήτη Ηλία

Ε1 - Τμήμα Ένταξης  
(Δημήτρης Αμανατίδης)



αγωγείο στο Μπάμπιντολ



Στο τζαμί του χωριού



αμί Ξηροποτάμου



Θέση φυλάκιο



Αναμνηστική Φωτογραφία με πανοραμική θέα του χωριού

Στη διαδρομή μας είδαμε την πλούσια βλάστηση του τόπου.. Ψάξτε στο κρυπτόλεξο μερικά από τα δέντρα και τα φυτά που συναντάει ο επισκέπτης στο λόφο του χωριού μας! Ένα από αυτά ήταν και αυτό που έδωσε το όνομά του στον τίτλο της εφημερίδας μας!

Κ	Α	Ρ	Υ	Δ	Ι	Α	Χ	Σ	Σ
Γ	Ε	Σ	Σ	Δ	Φ	Γ	Η	Ξ	Μ
Α	Β	Ε	Λ	Α	Ν	Ι	Δ	Ι	Α
Ι	Ρ	Τ	Υ	Θ	Ι	Ο	Λ	Ξ	Ν
Δ	Δ	Φ	Ρ	Σ	Υ	Κ	Ι	Α	Τ
Ο	Χ	Ψ	Ω	Β	Ν	Μ	Μ	Κ	Ζ
Υ	Σ	Δ	Κ	Φ	Η	Ε	Ρ	Λ	Ο
Ρ	Δ	Ρ	Α	Κ	Ο	Ν	Ι	Α	Υ
Α	Ρ	Ο	Κ	Λ	Μ	Τ	Γ	Ψ	Ρ
Γ	Φ	Δ	Α	Μ	Ν	Α	Α	Χ	Α
Κ	Φ	Ι	Β	Ο	Β	Ω	Ν	Χ	Ν
Α	Σ	Α	Ι	Υ	Σ	Δ	Η	Φ	Α
Θ	Φ	Κ	Α	Ρ	Δ	Γ	Φ	Ψ	Ω
Ο	Η	Ξ	Τ	Ι	Σ	Η	Ξ	Ι	Θ
Μ	Α	Ρ	Γ	Α	Ρ	Ι	Τ	Ε	Σ
Χ	Ψ	Ω	Β	Ν	Μ	Ζ	Σ	Δ	Φ



# “Η κρουαζιέρα των Θεών”.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης, στο πλαίσιο του προγράμματος που αναλάβαμε στο μάθημα της Ιστορίας, γίναμε για λίγο Θεοί και παρουσιάσαμε στους μαθητές του σχολείου, στους δασκάλους και στους γονείς μας το θεατρικό, με τίτλο «Η κρουαζιέρα των Θεών». Δουλέψαμε σαν ομάδα κι αυτό μας άρεσε πολύ! Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό! Στο τέλος της παράστασης υπήρχε πλούσιος μπουφές με γλυκά και αλμυρά εδέσματα, φτιαγμένα από τις μανούλες μας για όλους τους δασκάλους και τους μαθητές του σχολείου!!

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑ! ΑΜΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΘΕΟΙ!



# ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

## Α ΤΑΞΗ

Τα πρώτα συναισθήματα που μου δημιουργήθηκαν στην πρώτη δημοτικού ήταν: ευτυχία, ωριμότητα, οι νέες φίλιες και η αγάπη για το καινούργιο μου σχολείο.

Η δασκάλα μας ήταν η κυρία Μαρία, που την αγαπούσαμε πολύ, επειδή είχε ένα μαγικό τρόπο να μας διδάσκει καινούρια πράγματα.

Οι πρώτες εκδρομές του δημοτικού ήταν στην πυροσβεστική, στο ταχυδρομείο, στο πάρκο των Κομνηνών, στα φράγματα, στο λόφο του προφήτη Ηλία, στο γήπεδο και η τελική μας εκδρομή ήταν στην κατασκήνωση της Αλεξάνδρας.

Το σχολείο μας διοργάνωσε για την ημέρα περιβάλλοντος κάποιες δραστηριότητες όπου συμμετείχαμε και εμείς. Επίσης συμμετείχαμε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις σκανταλιές και τα παιχνίδια που κάναμε στα διαλλείματα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ  
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΗΤΡΟΥ

## Αναμνήσεις από την Β΄ τάξη

Θυμάμαι στην Δευτέρα τάξη ήμασταν τόσο μικροί και ξένοιαστοι που δεν καταλαβαίναμε τις υποχρεώσεις που είχαμε. Όμως πάντα θυμόμασταν τις γιορτές και τις εκδρομές. Μια από τις αγαπημένες μας εκδρομές ήταν στην Αμφίπολη και στην κατασκήνωση του Τζιόνη, αλλά και στις άλλες περάσαμε καλά όπως στο νέο γήπεδο του χωριού μας, στο ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Όπως επίσης και οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και ο ταχυδακτυλουργός που ήρθε και επισκέφτηκε το σχολείο μας.

Αυτές είναι οι υπέροχες αναμνήσεις της δευτέρας τάξης

Μαρία, Ελενα, Σπύρος





## Αναμνήσεις από την Γ' τάξη

Στη Γ' τάξη είχαμε την κυρία Μάρθα Χατζηκωνσταντίνου, μια καλή και αξιαγάπητη κυρία. Με την κυρία αυτή πήγαμε πολλές εκδρομές. Μία από αυτές είναι η εκδρομή στο καταπληκτικό σπήλαιο της Αλιστράτης, το αρχαιολογικό μουσείο της Δράμας και την εκδρομή στην κατασκήνωση "τα Δελφίνια", στο τυπογραφείο της Λυδίας.

Μας άρεσαν επίσης και οι δραστηριότητες με την κυρία Μάρθα. Όπως την ημέρα που παρουσιάστηκε στην τηλεόραση και που ασχοληθήκαμε με την ελιά.

Προκαλέσαμε τον σκιέρ Τσακίρη Αθανάσιο για να μας μιλήσει για το σκι. Επίσης καλέσαμε την κυρία Άννα και φτιάξαμε ψωμί. Αλλά οι καλύτερες μας αναμνήσεις είναι από τις τελικές αθλητικές δραστηριότητες. Αυτές είναι οι αναμνήσεις μας.

## Δ' τάξη

Στην Τετάρτη τάξη είχαμε την κυρία Μάρθα, η οποία μας αγαπούσε πάρα πολύ και προσπαθούσε να μας προσφέρει γνώσεις αλλά και ευχάριστες εμπειρίες. Όταν, για παράδειγμα, γράφαμε σωστά τις **ορθογραφίες**, η κυρία Μάρθα απ' τη χαρά της έπεφτε πάνω στα θρανία με ορμή και πανηγύριζε την επιτυχία μας. Θυμόμαστε ακόμη ότι είχαμε ένα **κουτί παραπόνων**. Εκεί μπορούσαμε να ρίχνουμε χαρτάκια στα οποία είχαμε γράψει τα παράπονά μας για όλα όσα συνέβαιναν στην καθημερινότητα της ομάδας της τάξης μας. Επιπλέον, μέσα στην τάξη είχαμε έδρες στις οποίες **εκθέταμε τις προσωπικές μας συλλογές αντικειμένων** με αμαξάκια, αυτοκόλλητα και άλλα. Θυμόμαστε ακόμη ότι στα διαλείμματα παίζαμε διάφορα παιχνίδια, όπως κυνηγητόμπαλα και ποδόσφαιρο.

Σε αυτήν την τάξη ανεβάσαμε μια πολύ καλή παράσταση **μαύρου θεάτρου** την περίοδο των Χριστουγέννων, που θα μας μείνει αξέχαστη. Στο μάθημα της ευέλικτης ζώνης, ασχοληθήκαμε με το θέμα «**κρασί**». Επισκεφτήκαμε ένα κτήμα και μαζέψαμε σταφύλια. Στη συνέχεια, τα κάναμε κρασί και μάλιστα ήπιαμε και λιγάκι.. αλλά ευτυχώς δε μεθύσαμε!

Η τελική μας εκδρομή ήταν στην κατασκήνωση **τσαφ τσουφ**. Διασκεδάσαμε και περάσαμε πολύ καλά!

Γ. Κιουμουρτζής, Α. Αμανατίδης Γ.  
Δερμεντζής



## Ε ΤΑΞΗ

Θυμάμαι όταν μπήκα στην Ε΄ τάξη , στην αρχή της προηγούμενης σχολικής χρονιάς , ένιωθα χαρά που θα έβλεπα πάλι τους φίλους μου και λύπη που θα άρχιζε πάλι το σχολείο. Πήγαμε πολλές εκδρομές και κάναμε πολλές δραστηριότητες. Οι εκδρομές ήταν στο Παγγαίο, στη Βισόκα όπου παίξαμε παιχνίδια, στο Νικηφόρο όπου εκεί είδαμε πολύ ωραία πειράματα φυσικής, στην Αμφίπολη και στην κατασκήνωση Τζιώνη που ήταν η ολοήμερη εκδρομή μας. Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας όπου είδαμε μια θεατρική παράσταση, στο ΤΕΙ Δασοπονίας, εκεί μας μίλησαν για τη χλωρίδα και τη πανίδα του νομού μας και στο φεστιβάλ μικρού μήκους Δράμας όπου είδαμε ταινίες από όλο τον κόσμο. Ήταν μια πολύ ωραία και δημιουργική χρονιά.



Α.Κούνιος

## ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

Μόλις ανεβήκαμε στο επίπεδο της ΣΤ΄ τάξης σκεπτόμαστε τα πάντα εκείνη τη στιγμή. Με τον δάσκαλο μας που είναι ο Κύριος Πάππος φτιάξαμε ένα ρολόι που τρώγεται . Ήταν πολύ καλά και όμορφα τα ρολόγια . Σε μια εκδρομή πήγαμε στο Κυκλοφοριακό Πάρκο της Λυδίας. Εκεί παίξαμε μπάλα και περάσαμε πολύ ωραία. Πήγαμε και στο Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης και στο μουσείο σιδήρου και έπειτα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης.

Την ημέρα του σχολικού αθλητισμού ήρθε μια Κυρία που είναι καθηγήτρια χορών και μας έμαθε να χορεύουμε ζούμπα, αλλά ήρθαν και μερικοί παίχτες της Δόξας Δράμας , μας μίλησαν για τη Δόξα και μας έδωσαν αυτόγραφα.

Πήγαμε και σε μια θεατρική παράσταση που λεγόταν <<ΟΙ ΜΑΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ>>. εκεί δυο κύριοι έκαναν πειράματα και μας εντυπωσίασαν .

Μετά από λίγο καιρό πήγαμε και στο πλανητάριο, εκεί περάσαμε φανταστικά . Το πρώτο θέαμα που είδαμε ήταν τα "Θαύματα του σύμπαντος ", μετά είδαμε τους Δεινόσαυρους στο κοσμοθέατρο και τέλος κάναμε ένα ταξίδι στο κέντρο της Γης με τον προσομοιωτή .

Φέτος στη μουσική που κάνουμε με τον Κύριο Γιάννη Ζεμαδάνη ασχοληθήκαμε με τη λαϊκή παράδοση του χωριού μας...

Η τελική μας εκδρομή ήταν σε μια φάρμα ζώων στο ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ όπου εκεί γνωρίσαμε πολλά ζώα , κάναμε ιππασία, τοξοβολία και σκοποβολή και μας άρεσε πολύ.



# ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί δάσκαλοι, αγαπημένοι μου συμμαθητές, γονείς, κηδεμόνες και συγχωριανοί

Καλησπέρα και καλωσήρθατε στην καλοκαιρινή γιορτή μας

Για μένα και για όλα τα παιδιά της έκτης τάξης είναι η τελευταία γιορτή που συμμετέχουμε ως μαθητές αυτού του σχολείου. Τα συναισθήματα μας αυτή τη μέρα είναι ανάμικτα, από τη μια νιώθουμε λύπη γιατί αποχαιρετούμε το αγαπημένο μας σχολείο, τους δασκάλους μας και τους συμμαθητές μας. Αλλά από την άλλη αισθανόμαστε χαρά γιατί έρχεται το καλοκαίρι και επειδή μεγαλώσαμε και θα πάμε στο γυμνάσιο.

Τώρα που στέκομαι εδώ, θυμάμαι όταν βρέθηκα σ αυτή την αυλή μαθητής της πρώτης δημοτικού. Όταν χτύπησε το κουδούνι για τον αγιασμό και μπήκαμε στη σειρά με τις μεγάλες μας τσάντες, όλα τα πρωτάκια ήμασταν αγχωμένα και ανήσυχα γιατί δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο μεγάλο σχολείο. Όμως μόλις μπήκαμε στην αίθουσα και γνωρίσαμε την κυρία Μαρία το άγχος μας έφυγε. Η κυρία Μαρία που την είχαμε και στη Δευτέρα τάξη ήταν πολύ καλή και μας έμαθε να διαβάζουμε, να γράφουμε και τα πρώτα μας μαθηματικά.

Στην Τρίτη και Τετάρτη τάξη δασκάλα μας ήταν η κυρία Μάρθα. Με την κυρία Μάρθα γνωρίσαμε για πρώτη φορά τα θεωρητικά μαθήματα, όπως την Ιστορία και τη Γεωγραφία, αλλά γράψαμε και τα πρώτα μας τεστ. Ήταν δυο χρονιές που μάθαμε πολλά χάρη στην υπομονή και στην αγάπη της κυρίας Μάρθας και γι αυτό την ευχαριστούμε.

Στην Πέμπτη και την Έκτη τάξη ο δάσκαλος μας ήταν ο κύριος Πάππος. Σ αυτές τις δύο τάξεις τα μαθήματα ήταν περισσότερα και πιο δύσκολα, αλλά ο κύριός μας με τον ήρεμο τρόπο του, την υπομονή του και την καλοσύνη του ήταν πάντα δίπλα μας και μας βοηθούσε. Μάθαμε πολλά μαζί του και μας προετοίμασε με τον καλύτερο τρόπο για το Γυμνάσιο. Ευχαριστούμε πολύ για όλα κύριε Πάππο και θα θυμόμαστε πάντα τις συμβουλές σας και ότι κάνατε για μας.

Στα έξι χρόνια που περάσαμε σ αυτό το σχολείο γνωρίσαμε κι άλλους δασκάλους. Τον γυμναστή μας τον κ. Γιώργο, την κα. Στέλλα που μας έμαθε Αγγλικά, τον κ. Γιάννη που μας έκανε Μουσική και Πολιτική Αγωγή, την κ .Ανθή και την κ .Δήμητρα που μας έκαναν Θρησκευτικά ,τον κ .Γιώργο της Πληροφορικής, την κ .Ντέλλα που μας δίδαξε Γερμανικά και την κ .Χριστίνα που είχαμε στα Εικαστικά, σε όλους αυτούς οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που πάντα ήταν δίπλα μας και μας έμαθαν τόσα πολλά.

Στο σημείο αυτό απευθύνομαι στους γονείς μας και τους ευχαριστώ ξεχωριστά που όλα αυτά τα χρόνια ήταν κοντά μας και μας στήριζαν σε όλα.

Στο σχολείο μας όμως δεν πήραμε μόνο γνώσεις πάνω στα μαθήματα, μάθαμε κι άλλα πράγματα πιο σημαντικά, όπως τη συνεργασία, τον σεβασμό, την αξία της φιλίας, την υπομονή, την επιμονή να πετυχαίνουμε τους στόχους μας αλλά και να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Όλα αυτά θα μας είναι χρήσιμα εφόδια σε όλη μας τη ζωή για να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.

Φεύγουμε από το σχολείο γεμάτοι χαρούμενες αναμνήσεις, γνώσεις και αξίες. Σας αποχαιρετούμε όλους με αγάπη. Στους συμμαθητές μας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή πρόοδο και στους δασκάλους μας να συνεχίσουν με όρεξη το σπουδαίο έργο τους για πολλά χρόνια ακόμη .Θα σας θυμόμαστε πάντα με αγάπη γιατί εδώ περάσαμε έξι υπέροχα χρόνια. Σας ευχαριστούμε για όλα και σας ευχόμαστε **ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.**,



# Αποχαιρετώντας τους μαθητές της Στ' τάξης

Η ώρα που λέμε αντίο στα παιδιά της Στ' τάξης είναι κάθε φορά δύσκολη. Μαθήματα, αναμνήσεις, συνεργασία, καλές και κακές στιγμές, εντάσεις, φιλίες, συμβουλές, ανέμελα χρόνια.. Όλα έρχονται ξαφνικά στο μυαλό και ξαφνικά μεταμορφώνονται σε συγκίνηση και δάκρυα. . Αυτά τα δάκρυα της τελευταίας ημέρας θέλουμε να σας πούμε ότι έχουν χαραχτεί στο νου και στην καρδιά σας και θα σας συντροφεύουν για πάντα. Σαν μια γλυκιά ανάμνηση όλων των σχολικών σας χρόνων. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επόμενο σχολικό σας ταξίδι. Καλή επιτυχία στη ζωή σας. Να χαράζετε το δικό σας δρόμο.. στηριζόμενοι στις δικές σας δυνάμεις, στις δικές σας προσπάθειες, με τιμιότητα και ταπεινότητα.. μέχρι εκεί που μπορεί ο καθένας και λίγο παραπάνω. Θα κουραστείτε αλλά αξίζει τον κόπο..

Ελένη Κυριακίδου (Ε1)

... Η Ήθαιη σ'έδωσε τ'εραίο ταξίδι.  
Χωρίς αύτην δεν θάβγαίνες όλον δρόμο.  
Αλλά δεν έχει να σε δώσει πιά.

Κι αν πλωχική την βρείς ή Ήθαιη δεν σε χέλασε.  
"Έλα σαρός πού 'γίνες, με τόση πείρα,  
ήδη θα τ'ο καλάχες ή Ήθαιες τί σημαίνουν.

Κ.Π. Καβάφης.

Καλή συνέχεια στο  
επόμενο σχολικό σας  
ταξίδι!



# Αποχαιρετιστήριο Λόγος για την Στ' τάξη

Εμείς οι μαθητές της Ε' τάξης με αυτόν τον λόγο που σας ετοιμάσαμε, θα θέλαμε να σας αποχαιρετήσουμε τώρα που ετοιμάζεστε για το νέο σας ταξίδι στο γυμνάσιο. Σας ευχόμαστε να περνάτε καλά και να χαίρεστε την κάθε σας στιγμή. Ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές που περάσαμε μαζί. Ελπίζουμε ότι, όταν θα έρθουμε να σας ανταμώσουμε και εμείς εκεί, θα περάσουμε ακόμη καλύτερες στιγμές. Ευελπιστούμε να γίνουμε μια αντάξια έκτη όπως κι εσείς!

Περάσαμε καλές και κακές στιγμές μα δεν πάσαμε να είμαστε φίλοι. Πιστεύουμε ότι η φλόγα της φιλίας μας θα μείνει αναμμένη μέχρι την περίοδο των σπουδών μας και ακόμη παραπέρα.

Σας ευχόμαστε να έχετε καλούς καθηγητές και να σας έρχονται όλα βολικά, να μην δυσκολεύεστε. Να μην σταματάτε να βάζετε στόχους και να προσπαθείτε να τους πετύχετε. Να μην σταματάτε να ονειρεύεστε και να πραγματοποιείτε τα όνειρά σας. Να κάνετε καινούριους φίλους και να περνάτε μαζί τους καλά.

Ο χρόνος φεύγει. Αφήστε πίσω το παρελθόν και προχωρήστε μπροστά! Για να έχετε και ένα όμορφο μέλλον. Σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και καλή συνέχεια!

## « Τα δώρα του δημοτικού σχολείου »

Μ	Ρ	Χ	Α	Ρ	Α	Τ	Ρ	Ε	Ε
Ξ	Ε	Γ	Ν	Ο	Ι	Α	Σ	Ι	Α
Α	Ν	Α	Μ	Ν	Η	Σ	Ε	Ι	Σ
Σ	Υ	Ν	Ε	Ρ	Α	Σ	Ι	Α	Η
Δ	Φ	Ι	Λ	Ι	Ε	Σ	Δ	Γ	Γ
Δ	Γ	Π	Α	Ι	Χ	Ν	Ι	Δ	Ι
Ε	Κ	Δ	Ρ	Ο	Μ	Ε	Σ	Η	Γ

## ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Σήμερα δυο οδοντίατροι από το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης μας επισκέφτηκαν στο σχολείο. Οι δυο οδοντίατροι μας μίλησαν για τις αρρώστιες των δοντιών πρέπει να τρώμε ,τα στοιχεία των δοντιών την οδοντόβουρτσα



,τι και μας.

Στην αρχή μας ανέφεραν τις δυο ασθένειες : την τερηδόνα και την ουλίτιδα . Η τερηδόνα τρυπάει τα δόντια και μπορεί να μας φέρει σε σημείο να χάσουμε τα δόντια μας. Η ουλίτιδα είναι μια σοβαρή ασθένεια εξαιτίας της οποίας θα μπορούσαμε να χάσουμε κάποιο δόντι μας.



Πρέπει να τρώμε φρούτα, λαχανικά, όσπρια ψάρια και δημητριακά. Τα δόντια μας αποτελούνται από 3 στοιχεία: Την αδαμαντίνη, την οστεΐνη και τον πολφό. Επίσης πρέπει να αλλάζουμε την οδοντόβουρτσα κάθε δυο μήνες. Μου άρεσε που ήρθαν οι οδοντίατροι στο σχολείο μας, εύχομαι να

έρθουν και άλλοι γιατροί να μας ενημερώσουν.

Θ . Δεβρίκης ΣΤ' τάξη



## ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ



Στις 30 Μαΐου πήγαμε εκδρομή στο Λευκοχώρι . Όταν τελείωσε ο έλεγχος ης αστυνομίας ξεκινήσαμε για εκεί . Η διαδρομή ήταν μεγάλη . Με το που φτάσαμε εκεί και μπήκαμε μέσα στη φάρμα , έβαλαν ένα μεγάλο πύθωνα πάνω στη Κυρία Διευθύντρια , το φίδι ήταν ήσυχο και άφησαν όποιο παιδί ήθελε να το χαϊδέψει.

Στη συνέχεια μας έδωσαν μερικά λεπτά για να φάμε και να ξεπιαστούμε και μετά από λίγο ξεκινήσαμε τις δραστηριότητες. Η τάξη μου έκανε πρώτα τοξοβολία, στη συνέχεια σκοποβολή με ένα αεροβόλο όπλο και ιππασία η οποία μου άρεσε πάρα πολύ , επειδή ήταν η πρώτη μου φορά που ανέβηκα σε άλογο.

Ύστερα από αυτά μας άφησαν λίγο ελεύθερο χρόνο και λίγο αργότερα κάναμε πεζοπορία με τον Κύριο Χρήστο.

Πρώτα μας έδειξαν πώς να φροντίζουμε ένα άλογο, πόσο ζει , πώς να το ταΐζουμε , από πότε να το ιππεύουμε , μέχρι πόσο καιρό, και πώς να το ιππεύουμε. Στη συνέχεια περπατήσαμε μια ανηφόρα και βρεθήκαμε πίσω από εκεί που έμεναν τα ζώα. Είδαμε διάφορες ράτσες αλόγων, διάφορα ζώα όπως χήνες



, γαϊδούρια , κότες και γουρούνια . Μετά από όλα αυτά ήρθε η ώρα να φύγουμε . Ήταν καλά , αλλά υπήρχε δυσοσμία . Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν η ιππασία.

**A. Κούνιος ΣΤ΄ τάξη**

