

Τα κακάβια

Περιοδικό του Μαθητικού Συνεταιρισμού Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου Δράμας

Οκτώβριος 2015 Έτος 22^ο Τεύχος 1^ο



Η ιστοσελίδα μας: <http://dim-xirop.dra.sch.gr>

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι μια μεγάλη χρονολογία της ελληνικής ιστορίας, η μεγαλύτερη ύστερα από την 25η Μαρτίου του 1821. Και να γιατί. Η Ελλάδα ζούσε μακριά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος θέριζε τότε χωρίς έλεος τους λαούς της γηραιάς Ευρώπης. Οι ελπίδες της όμως ότι θα μπορούσε να μείνει ουδέτερη ως το τέλος του φοβερού αυτού πολέμου λιγότεσαν και διαφεύστηκαν από τα τρέχοντα γεγονότα. Ο Ιταλός δικτάτορας Μουσολίνι είχε πρόγραμμα να εισβάλει και στην πατρίδα μας και να την υποδουλώσει. Έτσι τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 μας κήρυξε τον πόλεμο άνανδρα και χωρίς καμιά αιτία



κι αφορμή. Οι σιδηρόφρακτες μεραρχίες του πέρασαν τα σύνορά μας στη βόρεια Ήπειρο. Αλλά τότε έγινε το θαύμα, έγινε αυτό, που δεν περίμενε ο ύπουλος εχθρός. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός απάντησε ΟΧΙ, δε θα σ'αφήσουμε να περάσεις τα άγια χώματα της πατρίδας μας. Η ύπουλη κι άνανδρη εισβολή των Ιταλών του φασίστα Μουσολίνι θέρειψε το ελληνικό φιλότιμο και φούντωσε τον πόθο των Ελλήνων να θυσιάσουν τη ζωή τους στο βωμό της πατρίδας τους. Και ο πόλεμος άρχισε. Ολόκληρη η ανθρωπότητα κράτησε την αναπνοή της. Πενήντα εκατομμύρια οι Ιταλοί, οχτώ οι Έλληνες. Πλήθος από όπλα, τανκς, κανόνια κι αεροπλάνα οι Ιταλοί, ελάχιστα ή τίποτε εμείς. Όμως σ' αυτούς έλειπε κάτι, έλειπε το δίκαιο, που ήταν με το μέρος μας. Οι Ιταλοί τις πρώτες μέρες μπήκαν στο

28 Οκτωβρίου

ΟΧΙ

1940

ελληνικό το έδαφος, γιατί μας αιφνιδίασαν. Όμως οι τσολιάδες μας και τα γενναία φανταράκια μαζί με το συνταγματάρχη Δαβάκη τους έδωσε ένα καλό μάθημα στα υψώματα της Πίνδου και πολύ γρήγορα τους έδιωξαν πέρα από τα σύνορά μας, τους έφτασαν ως την Αδριατική θάλασσα λευτερώνοντας συνάμα και τη βόρεια Ήπειρο. Τότε οι πολύπτυχες κορυφές της Πίνδου ήταν που δέχτηκαν τους αετούς της λευτεριάς κυνηγώντας τον εχθρό από ράχη σε ράχη. Και στις αετοράχες, που μονάχα τα αγρίμια μπορούσαν να διαβούν άρχισε να ανεβαίνει ακολουθώντας τον ηρωικό μας στρατό και η Ελληνίδα γυναίκα φορτωμένη τα βαριά κιβώτια με τα πυρομαχικά και

τα άλλα εφόδια, που δεν ήταν δυνατό μεταφερθούν με άλλους τρόπους. Ένας ολόκληρος λαός πολεμούσε για την ελευθερία της χώρας μου.

Ο πόλεμος κράτησε ένα εξάμηνο. Ο Μουσολίνι δεν μπόρεσε να νικήσει την Ελλάδα και ζήτησε βοήθεια από τον άλλο φασίστα δικτάτορα της Γερμανίας Χίτλερ. Έτσι οι Γερμανοί στις 6 Απριλίου 1941 μπήκαν στην Ελλάδα και την κυρίεψαν ύστερα από ένα μήνα σκληρών μαχών, αφού χρησιμοποίησαν όλον το σύγχρονο εξοπλισμό τους. Με το τέλος του Β' παγκοσμίου πολέμου η πατρίδα μας λευτερώθηκε και από τότε κάθε χρόνο γιορτάζουμε ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου τη μεγάλη εκείνη νίκη μας και τιμούμε όλους τους λεβέντες, που πολέμησαν για τη διατήρηση της λευτεριάς της Ελλάδας μας.

ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Δ2



Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ



Σήμερα 27 Οκτωβρίου, παραμονή της επετείου του ΟΧΙ, γιορτάζουμε και τιμούμε την ένδοξη Ελληνική Σημαία. Το κάθε μπαλκόνι σήμερα, σημαιοστολίζεται με τη γαλανόλευκη περηφάνια του Έθνους μας. Η πρώτη Ελληνική σημαία με το λευκό σταυρό σε γαλανό φόντο, σχεδιάστηκε, υφάνθηκε, ευλογήθηκε και υψώθηκε στην Μονή Ευαγγελίστριας στη Σκιάθο το 1807. Η Ελληνική σημαία καθορίστηκε το 1822-1978 από το Σύνταγμα της Επιδαύρου και είχε το σταυρό, ως σύμβολο της ορθοδοξίας. Η Επίσημη Σημαία του Ελληνικού κράτους καθιερώθηκε με νόμο στις 21-

12-1978 "ναυτική", αυτή με τις οριζόντιες λευκές και γαλάζιες γραμμές. Από το 1832 έως το 1974 η μπλε σημαία με το λευκό σταυρό χρησιμοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας και η σημερινή σημαία, με το σταυρό πάνω αριστερά και τις ρίγες, χρησιμοποιούνταν στο εξωτερικό.

Τα χρώματα της σημαίας, γαλάζιο και λευκό, συμβολίζουν το γαλάζιο της Ελληνικής Θάλασσας και το λευκό των κυμάτων.

Οι οριζόντιες γραμμές είναι 9, όσες και το σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης,

"Ε - ΛΕΥ - ΘΕ - ΡΙ - Α Η ΘΑ - ΝΑ - ΤΟΣ".

Ο λευκός σταυρός συμβολίζει την αφοσίωση των Ελλήνων στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη.

Η ιστορία μας είναι γεμάτη από περιστατικά αυτοθυσίας αγωνιστών για την προστασία της Ελληνικής σημαίας, για να κυματίζει περήφανα στα Ελληνικά εδάφη.

*Περήφανα πάντα
να κυματίζεις...*



Καραγιάννη Κατερίνα - Λουκίδου Χριστίνα Δ1 ΤΑΞΗ

Κυριακίδου Ελένη - Κιουμουρτζή Ανδριάνα Δ1 ΤΑΞΗ

Άγιος Δημήτριος

4



Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 260 μ.Χ. και καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Αυτοκράτορας ήταν τότε ο Διοκλητιανός, ο Γαλέριος Μαξιμιανός (284-305μ.Χ), εποχή κατά την οποία έγινε

φοβερός διωγμός κατά των χριστιανών. Ο Μαξιμιανός διόρισε δούκα της Θεσσαλονίκης και στρατηγό της Θεσσαλίας τον Δημήτριο, γιατί ήταν ανδρείος, έξυπνος και έμπειρος στην στρατηγική.

Όταν ο Μαξιμιανός έμαθε πως ήταν χριστιανός και μάλιστα κήρυττε τον λόγο του Θεού στους ειδωλολάτρες τον φυλάκισε σε ένα παλιό λουτρό. Την εποχή εκείνη γίνοντουσαν αγώνες στο ιπποδρόμιο και ο Λυαίος ένας ψηλός και χειροδύναμος παλαιστής χλεύαζε και προκαλούσε τους χριστιανούς να παλέψουν μαζί

του αλλά κανείς δεν τολμούσε.

Ο Νέστωρας, που ήταν ένας από τους μαθητές του Αγίου Δημητρίου, πήγε στην φυλακή και ζήτησε την ευχή του και την ευλογία του για να παλέψει με τον άπιστο Λυαίο που τα έβαζε με τους χριστιανούς. Πράγματι ο Νέστωρας φωνάζοντας "Ο Θεός του Δημητρίου βοήθει μοι" κατάφερε με μία επιδέξια κίνηση με το ξίφος να τον χτυπήσει θανάσιμα.

Ο Μαξιμιανός αφού έμαθε τα γεγονότα διέταξε να τους σκοτώσουν και τους δύο αμέσως. Έτσι ο Άγιος Νέστωρας αποκεφαλίστηκε έξω από τη Χρυσή Πύλη με το ξίφος του και ο Άγιος Δημήτριος θανατώθηκε από τις λόγχες των στρατιωτών.

Η μνήμη του τιμάται στις 26 Οκτωβρίου, είναι πολιούχος της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει μεγαλόπρεπος ναός προς τιμήν του χτισμένος πάνω στον τόπο του μαρτυρίου του και εκεί φυλάσσονται και τα ιερά λείψανά του.

ΠΑΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ2

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ

Το φθινόπωρο είναι μια εποχή και έχει τρεις μήνες, τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη. Ο καιρός αλλάζει και έρχονται τα πρωτοβρόχια. Τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν από τα δέντρα. Τα σχολεία ανοίγουν και οι φίλοι βρίσκονται ξανά

Κετέογλου Χρυσή Β



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Το φθινόπωρο είναι μία από τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Μετά την ανεμελιά του καλοκαιριού, έρχεται το φθινόπωρο και φέρνει μαζί του πολλές αλλαγές και νέα ξεκινήματα.

Για όλους τους μαθητές αρχίζει η νέα σχολική χρονιά με τον αγιασμό. Συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, παίζουμε όλοι μαζί στην αυλή, γνωρίζουμε τους νέους μας δασκάλους, παίρνουμε καινούρια βιβλία και αγοράζουμε όλα τα σχολικά είδη.

Το Φθινόπωρο γίνονται αλλαγές στη φύση. Τα φύλλα των δέντρων κιτρινίζουν και πέφτουν, εκτός από τα αειθαλή. Αρχίζουν τα πρωτοβρόχια και τα πρώτα κρύα και γι' αυτό τα χελιδόνια φεύγουν σε ζεστές χώρες.

Τον Σεπτέμβριο, τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου, γίνεται ο τρύγος, δηλαδή μαζεύουμε τα σταφύλια απ' τα αμπέλια και κάνουμε κρασί. Στο τέλος του Σεπτεμβρη και στις αρχές του Οκτώβρη, του επόμενου μήνα του φθινοπώρου, αρχίζει η συγκομιδή πολλών καρπών δέντρων, όπως τα καρύδια, τα κάστανα, τα κυδώνια και οι ελιές.

Τον Οκτώβριο γιορτάζουμε, επίσης, την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940. Κάνουμε παρελάσεις για να τιμήσουμε τους ανθρώπους που πολέμησαν για να είναι η Ελλάδα ελεύθερη!

Τον τελευταίο μήνα του φθινοπώρου, τον Νοέμβριο και συγκεκριμένα στις 17 του μήνα, γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο. Θυμόμαστε τους φοιτητές που σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο, ζητώντας «Ψωμί- Παιδεία- Ελευθερία»!



Εικονολόγο για το Φθινόπωρο

Το  μ' αρέσει, το  πάρα πολύ, γιατί σμίγει τα  σου  την αυλή.

Το  μ' αρέσει, το  πάρα πολύ, γιατί πέφτει η  και ποτίζει όλη τη .

Το  μ' αρέσει, το  πάρα πολύ, φίλοι μου αλήθεια λέω, είναι ωραία **ΕΠΟΧΗ**

Εμείς οι δύο, εκτός από όλα τα παραπάνω, έχουμε και ακόμα έναν λόγο για να αγαπάμε και να περιμένουμε το Φθινόπωρο... Είναι η εποχή που έχουμε τα γενέθλιά μας!

Δερμεντζή Κορίνα, Γ' Δημοτικού -
Πάππου Ελένη, Γ' Δημοτικού

Τα πρωτάκια πήραν τη θέση τους στο νέο τους σχολείο!

6



Η αγάπη , η ζεστασιά, η αναζήτηση της γνώσης θα γεμίσουν τις ημέρες σας στο σχολείο. Θα κάνουμε όλοι μια αγκαλιά για να νιώσετε σαν μια ζεστή φωλιά το νέο σας σχολείο!!!!!!!!!!!!

Τάξη Α'

Το φθινόπωρο αρχίζουν τα σχολεία
και όλα τα παιδιά ανοίγουν τα βιβλία.

Το φθινόπωρο ανάψαμε το τζάκι
Και φάγαμε και κάστανα επάνω στο
παγκάκι.

Δημητριάδη Καλλιόπη Β' τάξη

Το φθινόπωρο έφτασε
τα σχολεία ανοίξαν
και όλα τα παιδιά
στα βιβλία τρέξαν.

Κότσα Ιωάννα Β' τάξη

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Το φθινόπωρο όλο βρέχει
και τα φύλλα όλο
πέφτουν.
Το σχολείο ξεκινά,
πάμε για διάβασμα παιδιά!

Κιοσσέ Ραφαέλα

Φθινόπωρο ήρθε πάλι,
τα φύλλα πέφτουν απ' τα
κλαδιά,
τα σχολεία ανοίγουν
στα θρανία τα παιδιά.

Κιουμουριτζής Κωνσταντίνος

Φθινόπωρο, φθινοπωρινάκι μου,
ήρθες πάλι να κρυώσεις το σπιτάκι
μου.

Πετκίδου Κυριακή

Ήρθε το φθινόπωρο,
ανοίξαν τα σχολεία
και τα παιδιά γράφουνε
πάνω στα βιβλία.

Μαλλόσι Μάριος

Το φθινόπωρο αρχίζουν τα σχολεία
και μας κάνει μάθημα η κυρία.
Τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα
και όλα τα παιδιά τρώνε μήλα.

Βάσσο Βασιλης

Τα φύλλα πέφτουν κίτρινα
στο χόμα το υγρό,
ο ήλιος κρύφτηκε
στον γκρι τον ουρανό.

Τα χελιδόνια έφυγαν
σε χώρες μακρινές
και ήρθε το φθινόπωρο
με μπόρες και βροχές.

Γιαννάκης Ιωάννης

Τα φθινοπωρινά φύλλα πέφτουν
κι όπως ανοίγουν τα σχολεία
ανοίγουν και τα βιβλία.

Αχ!εσύ φθινόπωρο,
ανοίγεις τα σχολεία,
βάζεις τον δάσκαλο στην έδρα
κι εμάς πίσω στα θρανία.

Μαυρουδής Ιωάννης

Τα πρώτακια ζωγραφίζοντας το νέο τους σχολείο



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου Δράμας, ευχαριστούμε θερμά τις εταιρίες ΠΑΥΛΙΔΗ, ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, ΣΟΛΑΚΗ καθώς και το ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην ανασύσταση του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Σχολείου.

Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

Είμαι τόπι κόκκινο,
αν με καθαρίσεις,
άσπρο νόστιμο καρπό
αμέσως θ' αντικρίσεις.

Είμαι το

Ποιο φρούτο αναστενάζει
για λάδι;

Είμαι το.....

Είμαι κίτρινο,χνουδάτο
και στυφό,μα μυρωδάτο.
Γίνομαι και πιο καλό,
αν με κάνουμε γλυκό.

Είμαι το

Απ' έξω είμαι καφετί

κι έχω πολλά γενάκια,μα μέσα είμαι
πράσινο
με χίλια δυο σποράκια.

Είμαι το

Με πατούν γυμνά ποδάρια
και το λιώνουν το κορμί μου.
Γέροι,νιοι και παλικάρια
όλοι γίνονται λιοντάρια,
μόλις πιούν και το ζουμί μου.

Είμαι το

Φρούτο πορτοκαλί,
τρώγεται με κουτάλι
κι ίσως κι εσύ να ξεχαστείς,
όπως ξεχάστηκαν άλλοι.

Είναι ο

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ

Πρόγραμμα Γιορτής

Έναρξη

Τραγούδι: Δυο παιδιά απ' το Βραχόρι.
 Αφήγηση: Η κήρυξη του πολέμου..
 Τηλεσίγραφο Ιταλών-ΟΧΙ
 Τα γεγονότα επηρεάζουν και τα παιδιά.
 Οι βομβαρδισμοί.
 Α' πολεμικό ανακοινωθέν.
 Έκτακτο ανακοινωθέν.
 Σκετς: Ο πόλεμος της πίσυς.
 Τραγούδι: Ο Ναπολιτάνος.
 Αφήγηση: Στα βουνά της Αλβανίας.
 Σκετς: Οι Εύζωνοι γυμνάζονται.
 Τραγούδι: Κορόιδο Μουσόλνι.
 Πήραμε το Αργυρόκαστρο.
 Αφήγηση: Ο λαός μας αντιστέκεται.
 Επίλογος.
 Τραγούδι: Στρατιώτης-1974

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ

οι ήρωες που φεύγουν
 οι ήρωες που φεύγουν
 μένουν για πάντα
 μένουν για πάντα
 στην καρδιά μας



Δημόσια Σχολεία
 Δημοτικό Σχολείο
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΡΟΧΙΣΙΑ
 Ηρωοδόταμοι
 Το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Έπιτελε



Πρωϊνοι συναγερμοι εις τας Αθην
 Ο Βα Πρόγραμμα γιορτής
 Το Έθνος ούσωμον άντιμετ





Το σχολείο μου

Κάθε χρόνο στις 11 Σεπτεμβρίου τα σχολεία ανοίγουν μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές και οι αυλές τους γεμίζουν με τις χαρούμενες φωνές των παιδιών.

Εσύ σε ποιο σχολείο πηγαίνεις φέτος; Γράψε το όνομά του.



Δημοτικό σχολείο
Ξηροπόταμού

Ζωγράφισε το σχολείο σου.

Τάξη Α1



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Έρχεται φθινόπωρο,
φώναξε τ' αγέρι.
Χελιδόνια, φύγετε
στον νοτιά τα μέρη.

Έρχεται φθινόπωρο,
λέει το συννεφάκι.
Πρωτοβρόχια φτάνουν
ξέψυχο δεντράκι.

Έρχεται φθινόπωρο,
είτε το σχολείο.
Τα λουλούδια κλείστηκαν
μέσα στο βιβλίο.





Στις 14 Σεπτεμβρίου οι τάξεις πέμπτη και έκτη του σχολείου μου παρακολούθησαμε το 38ο ελληνικό και 21ο διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας. Το πρωί ήρθαμε στο σχολείο, κάναμε προσευχή, μπήκαμε στο λεωφορείο και ξεκινήσαμε για τον κινηματογράφο Ολύμπια. Μόλις φτάσαμε εκεί επιλέξαμε τις θέσεις που θα καθίσουμε και μετά πήγε ο καθένας στο κυλικείο για να αγοράσει ότι θέλει. Μετά ήρθε και το 14ο Δημοτικό σχολείο της Δράμας και ξεκίνησαν να παίζουν οι υπέροχες ταινίες. Είδαμε έξι τέτοιες ταινίες. Οι κινηματογραφικές παραγωγές αυτές ήταν όλες ξένες και η διάρκεια τους μέχρι 15 λεπτά.

Μόλις τελείωσαν αυτές οι ταινίες βρεθήκαμε η έκτη τάξη στα νερά της Αγίας Βαρβάρας για να φάμε, να πιούμε και να διασκεδάσουμε. Όταν φτάσαμε εκεί όλα τα κορίτσια καθίσαμε κάτω, τρώγαμε και λέγαμε αστεία ενώ όλα τα αγόρια παράτησαν

τις τσάντες τους και έπαιζαν στα νερά της Αγίας Βαρβάρας.

Στη συνέχεια βρεθήκαμε σε μια έκθεση ραδιοφώνου που εκεί ήταν θαυμάσια. Μας μίλησε πρώτα μια κυρία για την ιστορία του ραδιοφώνου και ύστερα μπήκαμε σε κάτι ραδιοφωνικούς θαλάμους. Εκεί μας πήραν συνέντευξη και μας την έδωσαν ηχογραφημένη όταν τελειώσαμε σε CD. Ήταν τέλεια και θέλουμε όλοι πάρα πολύ να ξαναπάμε.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΣΤ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Μια μέρα η Κυρία Διευθύντρια μας είπε ότι θα πάμε στην φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στα Ολύμπια.

Όταν φτάσαμε τα παιδιά ψώνισαν στο κυλικείο, όταν μπήκαμε άρχισε η πρώτη ταινία.

Όμως η πρώτη δεν μας εντυπωσίασε μετά άρχισε η άλλη ταινία.

Μας εντυπωσίασε μετά κάναμε ένα διάλειμμα.

Υστερα άρχισε η άλλη ταινία, μας εντυπωσίασε.



εκδρομή στις μαμάδες.

Την άλλη μέρα ο κύριος μας έβαλε να γράψουμε μια έκθεση για πια ταινία μας άρεσε

Άγγελος Χακούσι Φάμπιαν Ισλάμι Γιώργος Κιουμουρτζής Ε' ΤΑΞΗ



Μας εντυπωσίασαν όλες οι άλλες ταινίες.

Μετά από το φεστιβάλ πήγαμε να δούμε μια έκθεση ζωγραφικής έξι δραμινών ζωγράφων που ήταν στη αίθουσα «Ελευθερία». Είχε ωραίες ζωγραφιές και ένας ζωγράφος μας είπε λίγα λόγια για την τεχνική των πινάκων.

Στη συνέχεια πήγαμε στην αίθουσα «Μελίνα» όπου είδαμε μια έκθεση φωτογραφίας από τον ελληνικό κινηματογράφο.

Μετά από αυτό είχαμε ελεύθερο χρόνο να ξεκουραστούμε στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας.

Μετά όταν φτάσαμε στο σπίτι είπαμε πως περάσαμε στην

Ακροστοιχίδα

Φ _____
Θ _____
Ι _____
Ν _____
Ο _____
Π _____
Ω _____
Ρ _____
Ο _____

- Το φθινόπωρο πέφτουν ... από τα δέντρα.
- Σύνθετη λέξη από θάλασσα και ταραχή.
- Το φθινόπωρο αρρωσταίνουμε από αυτήν.
- Όταν βρέχει πέφτει πολύ ... από τον ουρανό.
- Ο ... είναι καταγάλανος.
- Έτσι λέγονται οι πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
- Τον Οκτώβριο αλλάζει η ...
- Το «σπάμε» για καλή χρόνια και για καλή τύχη.
- Την κρατάμε όταν βρέχει

Γιώργος Βάσσος - Ειρήνη
Ρούση Γ' δημοτικού



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ



Πέφτουνε ξερά
τα φύλλα
πάνω από τα
κλαριά
κι ωριμάσανε τα σταφύλια
στην κληματαριά.

Απόμειναν οι σπουργίτες
σύντροφοι καλοί
ήρθε πια το πρωτοβρόχι
με φωνή δειλή.

Πάππος Δημήτρης - Κυριακίδης Δημήτρης
Γ' ΤΑΞΗ

Φθινόπωρο

Έρχεται Φθινόπωρο,
φώναξε τ' αγέρι.
Χελιδόνια φύγετε στου νοτιά τα μέρη.
Έρχεται Φθινόπωρο,
λέει το συννεφάκι.
Πρωτοβρόχια φτάνουνε,
ξέψυχο δεντράκι.

Έρχεται Φθινόπωρο,
λέει το σχολείο.
Τα λουλούδια κλείστηκαν
μέσα στο βιβλίο.

Ελένη Μήτρου - Λένα
Χαρίσκου Γ' ΤΑΞΗ

2^η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Στις 5 Οκτωβρίου πήγαμε εκδρομή στο εθνικό στάδιο Δράμας. Εκεί μας έδειξαν διάφορα αθλήματα, όπως άλμα εις ύψος, ακόντιο, άλμα εις μήκος, το άλμα επί κοντό, τη σφίρα και το τρέξιμο. Πρώτα ξεκινήσαμε με το άλμα εις ύψος, το οποίο μας έδειξε ένας αθλητής πως γίνεται. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε και εμείς να το κάνουμε. Έπειτα μία άλλη αθλήτρια μας έδειξε πως πετάμε το ακόντιο.



Προσπαθήσαμε και εμείς, αλλά επειδή το ακόντιο ήταν λίγο επικίνδυνο μας έδωσαν μπαλάκια για να πετάσουμε. Προχωρήσαμε παρά κάτω και είδαμε έναν αθλητή να δείχνει το άλμα επί κοντό, το οποίο γίνεται με ένα μακρύ ακόντιο που στηρίζεται σε αυτό και μετά πέφτει σε ένα στρώμα. Επίσης κάναμε το άλμα εις μήκος, που έτρεχες από μία απόσταση και πηδούσες στην άμμο. Ήταν πολύ διασκεδαστικό και μας άρεσε πολύ. Έπειτα ένας αθλητής μας έδειξε μέχρι που να τρέξουμε. Πριν τρέξουμε ανεβήκαμε στους βατήρες. Και όταν μας έλεγε μια κυρία να πάμε, αρχίζαμε να



τρέχουμε. Μετά ένας κύριος μας φώναζε για να μας μιλήσει ο αθλητής Δουβαλίδης. Μας είπε δύο λόγια για τον αθλητισμό και μετά πήγαμε να δούμε τον Λάζαρο πως πετάει το δίσκο και τη σφίρα. Ο Λάζαρος μας έδωσε να πιάσουμε και να δούμε τον δίσκο. Μια κυρία μας έδειξε πως πετάει την σφίρα. Μας άρεσε πολύ αυτή η εκδρομή και

αυτή η εμπειρία και θα θέλαμε να ξαναπάμε.

Καραγιάννη Δήμητρα - Ζυρνόβαλη Αννίτα ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

- Στον Τρυγητή σιτάρι σπείρει και στο πανηγύρι σύρε.
- Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.
- Τον Τρυγητή τ' αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι.
- Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν.



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

- Άη Δημητράκη μου, μικρό καλοκαιράκι μου.
- Ο καλός ο νοικοκύρης, ο λαγός και το περδίκι, όταν βρέχει χαίρονται.
- Οκτώβρη και δεν έσπειρες καρπό πολύ δεν παίρνεις.
- Οκτώβρης και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θα 'χεις.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

- Όποιος σπείρει τον Νοέμβρη ούτε σπόρο δεν θα πάρει.
- Όταν έρθει ο Νοέμβρης ,σιγομπαίνει ο χειμώνας.
- Ο Νοέμβρης έκλεισε, τα ζευγάρια είν' στο στάβλο κι ούτε ζευγάς στον κάμπο.
- Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β 'ΤΑΞΗΣ



Παγγαίο όρος- Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας

17

Το Παγγαίο όρος είναι μεγάλος ορεινός όγκος που εκτείνεται στους νομούς Καβάλας και Σερρών . Στο βουνό και στις γύρω από αυτό περιοχές υπάρχουν πολλές και μεγάλες πηγές, καθώς και ρέματα που τροφοδοτούνται από το βουνό. Η υψηλότερη κορυφή του είναι το "Μάτι" με υψόμετρο 1.956 μέτρα. Τα δασαρχεία Καβάλας και Σερρών είναι υπεύθυνα για την προστασία του βουνού.

Το βουνό αναφέρεται συχνά από τις αρχαίες ελληνικές και λατινικές πηγές και ήταν ιδιαίτερα φημισμένο για τα αργυρωρυχεία και χρυσαυρυχεία του, καθώς και για τη ναυπηγήσιμη ξυλεία, τα εκατόφυλλα τριαντάφυλλα και κυρίως για το μαντέιο του Διονύσου που υπήρχε στην κορυφή του.^[1]

Ο Αισχύλος στην τραγωδία Πέρσαι αναφέρει το όρος Παγγαίο στην περιγραφή της πορείας που ακολούθησαν οι ηττημένοι Πέρσες: « *ἔς τε Μακεδόνων χώραν ἀφικόμεσθ', ἐπ' Ἀξιοῦ πόρον, Βόλβης θ' ἔλειον δόνακα, Πάγγαιόν τ' ὄρος* » («φτάσαμε στη Μακεδονία, στον Αξιό, και στους βάλτους και τις καλαμιές της Βόλβης και στο Παγγαίο όρος»).

Στην βόρεια όψη του όρους και σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας. Η Μονή είναι κτισμένη

στην πλαγιά ενός υψώματος, στην κορυφή του οποίου προϋπήρξε αρχαιοελληνικός ναός. Η Μονή είναι προσβάσιμη από τα δυτικά μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού Σερρών. Συγκεκριμένα είτε διαμέσω του χωριού Κορμίστα, είτε μέσω της ιδιαίτερης εξόδου, που κατασκευάστηκε κατά μήκος του νεότερου οδικού άξονα Καβάλας-Σερρών. Ωστόσο την ευκολότερη πρόσβαση αποτελεί ο επαρχιακός δρόμος ο οποίος διέρχεται μέσω του χωριού Νικήσιανη. Πέραν της ευκολότερης πρόσβασης αποτελεί και μια διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προσφέροντας ταυτόχρονα μια καταπληκτική θέα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να επισκεφτείτε τέσσερις ακόμη ιερές μονές, αυτές της Αναλήψεως του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Δημητρίου και του Άξιον Εστί.



Έτσι σε αυτό το μοναστήρι βρεθήκαμε στις 14 Οκτωβρίου 2015. Εκεί όταν φτάσαμε γοητευτήκαμε από το βουνό και την πανέμορφη εκκλησία του μοναστηρίου. Μετά μπήκαμε μέσα στην Ιερά Μονή και στο αρχονταρίκι. Εκεί ακούσαμε κάποια λόγια για την ιστορία του και είδαμε μια κασέτα. Μετά ήρθε η ώρα της επιστροφής. Πέρασαμε φανταστικά και σκεφτήκαμε ότι θα θέλαμε να ξαναπάμε.

ΔΕΒΡΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΖΕΜΑΔΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε' ΤΑΞΗ

Φ _ _ _ _ _

Θ _ _ _ _ _

Ι _ _ _ _ _

Ν _ _ _ _

Ο _ _ _ _ _

Π _ _ _ _ _

Ω _ _ _ _

Ρ _ _ _ _

Ο _ _ _ _ _



1. Εποχή του χρόνου που πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα.

2. Άρχισαν τα σχολεία και ξαναγυρίσαμε στα

3. Μας αρέσει να διαβάζουμε..... με ζώα.

4. Όταν διψάμε πίνουμε.....

5. Την κρατάμε όταν βρέχει.

6. Έτσι λέγονται οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές.

7. Το φθινόπωρο αλλάζει η

8. Φρούτο του φθινοπώρου που φέρνει τύχη.

9. Το φθινόπωρο οι γεωργοί τα χωράφια τους.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ

