

Τα κακάβια

Περιοδικό του Μαθητικού Συνεταιρισμού Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου Δράμας

Οκτώβριος 2014 Έτος 21^ο Τεύχος 1^ο



Η ιστοσελίδα μας: <http://dim-xirop.dra.sch.gr>

ΑΓΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Ξεκίνησε με το καθιερωμένο αγιασμό για να έχουμε μια ευλογημένη και καλή χρονιά.

Χτύπησε το κουδούνι και συγκεντρωθήκαμε όλες οι τάξεις μπροστά στα σκαλοπάτια του παλιού κτιρίου.

Ο παπάς άρχισε να διαβάζει το ευχολόγιο και όλα τα παιδιά άκουγαν με προσοχή. Στο τέλος



ο παπάς μας ράντισε με τον βασιλικό και μας ευχήθηκε καλή χρονιά!!!

Μετά η καινούρια διευθύντρια μας ευχήθηκε καλή χρονιά και καλωσόρισε τα πρωτάκια στο καινούριο τους σχολείο.

**Μαθήτρια της Γ' 1
ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΗ ΒΛΑΣΙΟΥ

Αγαπητά μου παιδιά και αγαπητοί γονείς,

Η ημέρα του αγιασμού είναι μια ημέρα γιορτής για όλους μας! Σήμερα αρχίζει μια ακόμα σχολική χρονιά! Μια νέα σχολική χρονιά γεμάτη όνειρα, φιλοδοξίες, επιθυμία για έργο και αληθινή πρόοδο!

Εμείς, οι δάσκαλοί σας, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας κι εγώ προσωπικά, αρχίζουμε έναν νέο κύκλο μαθημάτων με όρεξη για δουλειά και την επιθυμία να γεμίσουμε τις ψυχές και το μυαλό μας όχι μόνο με εμπειρίες και γνώσεις, αλλά και με χαρά!

Θα θέλαμε η κάθε μέρα στο σχολείο να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, που θα τη θυμάστε με νοσταλγία όταν θα μεγαλώσετε.

Στόχος των προσπαθειών μας, φέτος, θα θέλαμε να είναι η αμοιβαία αγάπη μεταξύ μας και η ευγένεια στη συμπεριφορά μας, όχι μόνο προς τους μεγαλύτερους, αλλά κυρίως προς τους συμμαθητές μας, που περνάμε μαζί τους πολλές ώρες και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συμβιώνουμε μεταξύ μας, χωρίς εντάσεις και άσχημες συμπεριφορές. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, και ότι με την ευγένεια στη ζωή μας, πάντα κερδίζουμε. Στην προσπάθεια αυτή κανείς δε θα μείνει μόνος! Η συνεργασία του διδακτικού προσωπικού με τους γονείς είναι σταθερή αξία! Κοινή μας επιθυμία η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μικρούς μας μαθητές, στα παιδιά που η πολιτεία και οι γονείς εμπιστεύονται στα χέρια μας για να τους μεταδώσουμε γνώσεις, δεξιότητες, ιδανικά και αξίες! Η συνεργασία, η ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη, είναι κάποιες από αυτές.

Όλοι μαζί θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε κάθε αδυναμία και να βελτιωθούμε όσο περισσότερο μπορούμε! Μαζί θα μάθουμε, μαζί θα κοπιάσουμε, μαζί θα νιώσουμε την χαρά της επιτυχίας! Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαστε κοντά σας σε όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα προβλήματα έχουν τη λύση τους, φτάνει να είμαστε θετικοί στη ζωή μας και να ζητάμε βοήθεια όποτε τη χρειαζόμαστε. Αλλά να είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε και τη δική μας βοήθεια όποτε μας τη ζητάει κάποιος. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους υγεία, καλή πρόοδο και θετική ενέργεια στη ζωή σας.

Ο Άγιος Δημήτριος

Ο Άγιος Δημήτριος, που γεννήθηκε περί το 280-284 μ.Χ. και πέθανε πιθανότατα το 306[1] στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί έναν από τους Μεγαλομάρτυρες της Χριστιανοσύνης. Ο Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα ανελίχθηκε στις βαθμίδες του ρωμαϊκού στρατού με αποτέλεσμα σε ηλικία 22 ετών να φέρει το βαθμό του χιλιάρχου. Ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού κάτω από τη διοίκηση του Τετράρχη (και έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε Χριστιανός και φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303, διότι αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί αρνήσεως του χριστιανισμού». Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής.

Σύμφωνα με την παράδοση, μέσα στη φυλακή ευλόγησε τον μαθητή του Νέστορα «κατασφραγίσας το μέτωπο αυτού δια του σταυρού», να νικήσει τον ειδωλολάτρη παλαιστή Λυαίο «μεγέθει σώματος και ρώμη τους κατ' αυτόν υπεβάλλων». Η νίκη του Νέστορα εξόργισε τον Αυτοκράτορα Μαξιμιανό που παρευρίσκετο στο στάδιο και έτσι ο μεν Νέστορας αποκεφαλίστηκε, ο δε Δημήτριος δολοφονήθηκε με λογχισμό στα πλευρά («λόγχη τρωθείς την πλευράν»).

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι χριστιανοί παρέλαβαν το μαρτυρικό λείψανο και το έθαψαν και πάνω στο τάφο το 412 ο έπαρχος του Ιλλυρικού Λεόντιος «την τε δόξαν λαμπρόν, την τε προς τον Χριστόν πίστιν μάλα θερμόν», έκτισε ναό «μέσον του σταδίου και του δημοσίου λουτρού κάλλιστα διηρημένον».

Οι συγγραφείς εγκωμίων του Αγίου Δημητρίου, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος ο Παλαμάς και Δημήτριος Χρυσολωράς, αναφέρουν ότι το σώμα του Αγίου τάφηκε στον τόπο του μαρτυρίου, ενώ ο τάφος μεταβλήθηκε σε βαθύ φρέαρ που ανέβλυζε μέρο, εξ ου και η προσωνυμία του Μυροβλήτου.

Στις βυζαντινές εικόνες αλλά και στη σύγχρονη αγιογραφία ο Άγιος Δημήτριος παρουσιάζεται αρκετές φορές ως καβαλάρης με κόκκινο αλόγο, σε αντιδιαστολή του λευκού αλόγου του Αγίου Γεωργίου, να πατά τον άπιστο Λυαίο.

Είναι πολιούχος της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται ο ομώνυμος ναός πάνω από τον τάφο του. Εορτάζει στις 26 Οκτωβρίου. Στο Μηνιαίον της 26ης Οκτωβρίου αναγράφεται η μνήμη του μετά μικρής βιογραφίας και ίδιας ακολουθίας που περιέχει δύο κανόνες των οποίων ποιητές φέρονται ο Θεοφάνης ο Γραπτός και ο Πατριάρχης Φιλόθεος της Κωνσταντινούπολης.

ΔΕΒΡΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΠΙΝΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΗ Δ'



28η Οκτωβρίου



Περίπου στις 3 τα ξημερώματα της 28 Οκτωβρίου του 1940 η τότε Ιταλική Κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο, δια του Ιταλού Πρέσβη στην Αθήνα Εμανουέλε Γκράτσι, ο οποίος και το επέδωσε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύτερου, στην Κηφισιά, με το οποίο και απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Βασιλείου της Ελλάδος, (λιμένες, αεροδρόμια κλπ.), για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του, στη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική.



Μετά την ανάγνωση του κειμένου ο Μεταξάς έστρεψε το βλέμμα του στον Ιταλό Πρέσβη και του απάντησε στα γαλλικά (επίσημη διπλωματική γλώσσα) την ιστορική φράση: «Aiors, c'est la guerre» (προφέρεται από τα γαλλικά, αλόρ, σε λα γκερ, δηλαδή, λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο), εκδηλώνοντας έτσι την αρνητική θέση επί των ιταμίν Ιταλικών αιτημάτων.

Ο ίδιος ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του, που εξέδωσε το 1945, περιγράφει τη σκηνή: «Εχω εντολή κ. πρωθυπουργέ να σας κάνω μία ανακοίνωση και του έδωσα το έγγραφο.

Παρακολούθησα την συγκίνηση εις τα χέρια και εις τα μάτια του. Με σταθερή φωνή και βλέποντάς με κατάματα ο Μεταξάς μου είπε: αυτό σημαίνει πόλεμο. Του απήντησα ότι αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μου απήντησε ΟΧΙ. Του πρόσθεσα ότι αν ο στρατηγός Παπάγος..., ο Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε: ΟΧΙ! Έφυγα υποκλινόμενος με τον βαθύτερο σεβασμό, προ του γέροντος αυτού, που προτίμησε την θυσία αντί της υποδουλώσεως».

Ο Μεταξάς εκείνη τη στιγμή είχε εκφράσει το ελληνικό λαϊκό συναίσθημα, την άρνηση της υποταγής, και αυτή η άρνηση πέρασε στον τότε ελληνικό δημοσιογραφικό τύπο με την λέξη «ΟΧΙ». Σημειώνεται πως αυτούσια η λέξη «ΟΧΙ» παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά ως τίτλος στο κύριο άρθρο της εφημερίδας «Ελληνικό Μέλλον» του Ν. Π. Ευστρατίου στις 30 Οκτωβρίου του 1940. Δύο ώρες μετά την παραπάνω επίδοση, ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος με εισβολή των ιταλικών στρατευμάτων στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα αμυνόμενη ενεπλάκη στον πόλεμο. **Άννα Ισλάμι - Άννα Μαρία Τριανταφύλλου ΣΤ2**



Η ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

- Ο_ _ _ _ _ Το έχουμε όλοι πριν το επίθετό μας
- Κ_ _ _ _ _ Είναι χρώμα και έχει δύο κ (δεν είναι το κίτρινο)
- Τ_ _ _ _ _ Πώς λέγετε αλλιώς το μάθημα που ζωγραφίζουμε
- Ω_ _ Τη λέμε όταν κοιτάμε το ρολόι
- Β_ _ _ _ _ Κρατάμε ομπρέλα όταν έχει
- Ρ_ _ _ _ _ Γεωμετρικό σχήμα
- Ι_ _ _ _ _ Αυτός που ζει στην Ιταλία λέγεται
- Ο_ _ _ _ _ Η πολυκατοικία έχει πολλούς τέτοιους (ενικός)
- Υ_ _ _ _ _ Αυτός που φοβάται τα ύψη έχει



Μαρίνα Κυριακίδου ΣΤ'1

Βρείτε 10 λέξεις σχετικές με το 1940

Χ	Λ	Κ	Ο	Χ	Ι	Ψ	Ο	Α	Λ
Ο	Μ	Γ	Α	Β	Ρ	Λ	Κ	Σ	Α
Ρ	Γ	Π	Ι	Ν	Δ	Ο	Σ	Μ	Ψ
Ο	Ε	Λ	Λ	Α	Δ	Α	Ε	Γ	Ε
Σ	Ρ	Κ	Ο	Ι	Τ	Α	Λ	Ο	Ι
Ε	Μ	Υ	Ρ	Σ	Ω	Ε	Ι	Α	Ρ
Ι	Α	Κ	Α	Τ	Ο	Χ	Η	Ο	Ε
Ρ	Ν	Β	Ρ	Κ	Ε	Ν	Υ	Χ	Σ
Α	Ο	Ν	Τ	Ο	Υ	Φ	Ε	Κ	Ι
Χ	Ι	Τ	Λ	Ε	Ρ	Γ	Β	Ω	Κ

Χρήστος Κυριακίδης ΣΤ'1



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στο σχολείο μας κάναμε διάφορες δραστηριότητες για τον αθλητισμό. Οι δάσκαλοι μας μας είπαν ότι αυτή τη μέρα και κάθε πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου θα την αφιερώσουμε στον αθλητισμό. Φέτος το θέμα μας ήταν "Διαφορετικότητα -Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι".



Στο Σχολείο μας όλες οι τάξεις ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Τις δύο πρώτες ώρες κάθε τάξη μπήκε στην αίθουσα της και είδε κάποια βιντεάκια και εικόνες σχετικές με το ρατσισμό και τη διαφορετικότητα και στη συνέχεια συζητήσανε πάνω σε αυτά. Μετά ζωγραφίσανε κάποιες εικόνες και συνθήματα και τα κολλήσανε στους διαδρόμους και την τάξη τους.

Τις επόμενες ώρες τα παιδιά ασχολήθηκαν με αθλητικές δραστηριότητες (ποδόσφαιρο, βόλεϊ, και πολλά παιχνίδια όπως κλέφτες και αστυνόμοι, αετός και πουλάκια, μυρμηγκοφωλιές, πολιορκία, τα μήλα). Άλλα παιδιά κάνανε κολλάζ, ζωγραφίσανε ομαδικά, κάνανε πλακάτ με συνθήματα κατά του ρατσισμού. Άλλα παιδιά είδαν ταινίες σχετικές με τη διαφορετικότητα και το ρατσισμό.

Αυτά που κάναμε όλη την ημέρα μας αρέσανε πάρα πολύ, το ευχαριστηθήκαμε και μάθαμε αρκετά για τη διαφορετικότητα και την ισότητα.

Στ' 1 τάξη



Τηλεδιάσκεψη για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 στις 11 το πρωί οι τάξεις ΣΤ1, ΣΤ2, Ε και Δ του σχολείου μας κάνανε μια εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη με την ελληνική αστυνομία στην Αθήνα.

Από το πρωί περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή. Όταν μας φώναξαν οι δάσκαλοι πήραμε τις καρέκλες μας και πήγαμε στην αίθουσα του ολοήμερου και συνδεθήκαμε μαζί με άλλα 300 σχολεία από όλη την Ελλάδα και αρχίσαμε την τηλεδιάσκεψη.

Πρώτα μας είπαν μερικά πράγματα που θα λέγαμε



στην συνέχεια. Έπειτα μας μίλησαν και μας έδειξαν μερικά πράγματα για το πώς μπορούν να μας εκβιάσουν στο facebook, ή σε άλλα social media όπως το twitter και άλλα και για το cyber bullying. Μετά μας είπαν για μερικούς ιούς και το πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτούς. Κατόπιν μας μίλησαν για τον εθισμό στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στο τέλος απάντησαν στις ερωτήσεις που κάναμε όλα τα σχολεία.

Εμείς όπως και οι δάσκαλοι περιμέναμε κάτι πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό, γιατί όλοι βαρεθήκαμε σε όλη την διάρκεια, η οποία, ήταν περίπου στις 2 ώρες. Άμα θέλετε κι εσείς περισσότερες πληροφορίες για την προστασία στο ίντερνετ επισκεφτείτε την σελίδα της ελληνικής αστυνομίας www.cyberkid.gr

Κώστας Αρναουτης ΣΤ1

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

1 -Τι έγινε την 28η Οκτωβρίου 1940?

- Ελλάδα - Ιταλία 1-0 εντός έδρας σε προκριματικά για το Β Παγκόσμιο κύπελο .

1 Ο Χίτλερ επικοινωνεί με τον Μουσολίνι

- Μπενίτο, έφτασες στην Αθήνα?
- Δε σε ακούω καλά Αδόλφε .
- Μπήκες στην Αθήνα?
- Δεν ακούω ... Δεν ακούω...
- Δεν έφτασες ακόμα στην Αθήνα?
- Δεν ακούω Αδόλφε ! Η φωνή σου έρχεται από πολύ μακριά ! Μάλλον έφτασες στο Λονδίνο !

Μαρίνα Κυριακίδου ΣΤ'1



Η ΒΡΟΧΗ

Μια φορά κι έναν καιρό μπορεί λίγος καιρός να ήταν, ήταν ένα κοριτσάκι που το λέγανε Μαρία και ζούσε σε ένα σπιτάκι μέσα στο δάσος αλλά δεν της άρεσε η βροχή. Μια ηλιόλουστη μέρα σκέφτηκε να πάει να μαζέψει λουλούδια. Τότε έπιασε μια δυνατή βροχή και δεν είχε ομπρέλα μαζί της. Τότε άρχισε να τρέχει πολύ γρήγορα. Έγινε μούσκεμα από τη βροχή και καθώς έτρεχε μέσα στο δάσος συνάντησε ένα μισογκρεμισμένο ξύλινο σπιτάκι. Ο ήλιος άρχισε να χάνεται και σύννεφα πολλά μαζεύτηκαν στον ουρανό...

Δερμεντζή Άννα
Δερμεντζή Κορίνα
Κοσμίδης Χρυσόστομος
Σολάκου Νίκος
Β' τάξη

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ (στο άλλο τεύχος)



Το Φθινόπωρο

Φθινόπωρο φτάνει
Τα παιδιά παίζουν
Με τα φύλλα

Θα παίζουν με όμορφα τραγούδια
Χαρωπά! Να, να, να!!! Να, να, να!!!!!!
Θα παίζουν με μια καινούρια χαρά
τα σχολικά παιδιά!

Με υγεία και χαρά
ήρθε η νέα σχολική χρονιά!

Δερμεντζής Κωνσταντίνος
Κεχαγιά Χρύσα
Σαμαράς Χρήστος
Τσεσίτης Θανάσης
Β' τάξη

4 Οκτωβρίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Στις 4 Οκτωβρίου κάθε χρόνο είναι η μέρα αφιερωμένοι στα ζώα, τους συντρόφους των ανθρώπων στο σπίτι του αλλά και στη φύση. Έτσι γράψαμε για τα ζώα διάφορα μηνύματα.

Φροντίζουμε τα ζώα!

Βάσσης Γιώργος
Μήτρου Ελένη
Πάππου Ελένη
Χαρίσκου Σοφία
Β' τάξη

Αγαπάμε τα ζώα!

Ταίζουμε και τα
αδέσποτα ζώα!

Δε χτυπάμε τα ζώα!



Ψάξε, βρες, χρωμάτισε 7 λέξεις που ξέφυγαν από το φθινόπωρο.



Φ	Ζ	Σ	Η	Θ	Π	Ο	Σ	Ε	Φ
Υ	Ε	Ο	Μ	Μ	Τ	Κ	Υ	Λ	Ω
Λ	Τ	Μ	Χ	Ο	Ν	Τ	Ν	Χ	Τ
Λ	Θ	Π	Θ	Κ	Μ	Ω	Ν	Ρ	Ι
Α	Δ	Α	Β	Γ	Κ	Β	Ε	Κ	Α
Τ	Μ	Κ	Ν	Κ	Ν	Ρ	Φ	Ν	Σ
Α	Ν	Ε	Μ	Ο	Σ	Η	Α	Π	Μ
Β	Ρ	Ο	Χ	Η	Τ	Σ	Ρ	Χ	Ε

Μήτηρ Χρύσα
Πάππος Δημήτρης
Ρούτση Χρύσα
Χαρίσκου Λένα



Λύσε την ακροστιχίδα

Φ _____
 Θ _____
 Ι _____
 Ν _____
 Ο _____
 Π _____
 Ω _____
 Ρ _____
 Ο _____



Βάσσου Μαρία
Κυριακίδης
Δημήτρης
Κυριακίδης
Κων/νος
Ρούτση Ειρήνη

- Πέφτουν από τα δέντρα ...
- Το φθινόπωρο η ... είναι κρύα.
- Γυναικείο όνομα
- Το μήνα αυτό ψήνουμε κάστανα.
- Τον μήνα αυτό γιορτάζουμε το ΟΧΙ.
- Κάνουμε ζουμερό χυμό από αυτά.
- Τα παιδιά είναι...
- Το έδωσε ο Πλούτυνας στην Περσεφόνη.
- Όταν βρέχει παίρνουμε ...

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΡΥΓΗΤΕΣ

Μαθητές φέτος της Δ΄ τάξης, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το αμπέλι. Σεπτέμβρης μήνας κι ο τρύγος συνεχίζεται. Στα τέλη λοιπόν του Σεπτέμβρη, επισκεφθήκαμε το κτήμα του κυρίου Γιάννη με το όμορφο αμπέλι του και τρυγήσαμε όσα σταφύλια είχαν απομείνει. Ο κύριος Γιάννης μας βοήθησε στον τρύγο και απάντησε σ΄ όλες τις



ερωτήσεις που του κάναμε ως μικροί δημοσιογράφοι. Μαγνητοφωνήσαμε τη συνέντευξη που του πήραμε και την ακούσαμε μέσα στην τάξη. Ήταν πραγματικά πολύ αστείο. Οι φωνές μας ακούγονταν διαφορετικές. Γελάσαμε με την ψυχή μας!!

Μέσα στο κτήμα, εκτός από το αμπέλι,

υπήρχαν και οπωροφόρα δέντρα όπως μια κερασιά και μια φορτωμένη κυδωνιά. Ο κύριος Γιάννης μας έδειξε τη μηχανή με την οποία πατούν τα σταφύλια για να βγάλουν το χυμό τους (το μούστο) και αφού τον ευχαριστήσαμε αναχωρήσαμε με γέλια και χαρές για το σχολείο.



Συνοδοί στην παρέα μας ήταν και δυο μανούλες, (η μαμά του Σπύρου και η μαμά του Γιώργου Δ.), τις οποίες και τις ευχαριστούμε πολύ.

Την άλλη μέρα πιέσαμε τα σταφύλια που είχαμε τρυγήσει, βγάλαμε το χυμό τους και τον ήπιαμε στη υγεία του κυρ Γιάννη και στην υγεία όλων μας!!!!!!!

Σπύρος Γρούδος, Γιώργος Δερμεντζής Δ΄ ΤΑΞΗ

Παροιμίες για Αμπέλι- Κρασί



Το αμπέλι θέλει αμπελουργό και το καράβι ναύτες.
 Έλα παππού να σου δείξω τ' αμπελοχώραφά σου!
 Το τζιτζίκι λάλησε, άσπρη ρόγα γυάλισε.
 Μάζευε κι ας είν' και ρώγες.
 Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.
 Μήνας που δεν έχει ρο, ρίξε στο κρασί νερό.
 Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα τότε
 τ' αμπελοχώραφα χαίρονται τα καημένα.

Ο Αύγουστος και ο τρύγος δεν είναι κάθε μέρα.
 Χορτοθήρη Αλωνιστή, ρόγα - ρόγα γυαλιστή.
 Όποιος έχει αμπέλι, ας βρει δραγάτη.
 Πήγε σαν το σκυλί στ' αμπέλι.
 Τ' αμπέλι θέλει αμπελουργό, το σπίτι νοικοκύρη.
 Αύγουστος άβρεχτος, μούστος άμετρος.
 Το μαγκούφι το κρασί, την καρδούλα μου τη σείει.
 Όπου' χει αμπέλια, ας βάνει εργάτες.



Τον Μάη κρασί μην
 πίνετε κι ύπνο μην
 αγαπάτε.
 Περσινά ξινά σταφύλια.
 Φρου φρου και τ' αμπέλι
 ξέφραγο.



Γενάρη πίνουν το κρασί, το Θεριστή το ξύδι.
 Αμπέλι του χεριού σου, σκυιά του κυριού σου κι ελιά του
 παππού σου.

Αγάλι αγάλι φύτευε ο γεωργός αμπέλι κι αγάλι αγάλι γίνηκε η αγουρίδα μέλι.

ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΣΛΑΜΙ ΦΑΜΠΙΑΝ

ΧΑΚΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΡΑΜΑ ΓΚΕΡΙ Τάξη Δ'

Φθινοπωρινές δημιουργίες της Α' τάξης



Η Α' τάξη ζωγραφίζει το Φθινόπωρο



Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ξεκίνησε το 1978 ως πρωτοβουλία της Κινηματογραφικής Λέσχης της Δράμας. Η ανταπόκριση τόσο των κινηματογραφιστών όσο και του κοινού ήταν μεγάλη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Έπειτα από μερικά χρόνια, το Φεστιβάλ υιοθετήθηκε από τον Δήμο της Δράμας και στα μέσα της δεκαετίας του 80' από την Πολιτεία.



Η πορεία του θεσμού έδειξε την επιτακτική ανάγκη της ύπαρξης ενός χώρου παρουσίασης και προβολής της ταινίας μικρού μήκους ως αυτοτελούς καλλιτεχνικής έκφρασης. Η πείρα του παρελθόντος βοήθησε στην βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του Φεστιβάλ.



Τα τελευταία χρόνια, το Φεστιβάλ Δράμας έχει καθιερωθεί στη συνείδηση τόσο του κινηματογραφικού κόσμου όσο και στη συνείδηση του κοινού, ως ο χώρος ανάδειξης των κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους, ως ο χώρος παρουσίασης όλων αυτών που θα αποτελέσουν ή θα συμπληρώσουν στο μέλλον ένα

βασικό κομμάτι του πολιτισμού μας.

ο Φεστιβάλ έρχεται σε επαφή με άλλα αντίστοιχα Διεθνή Φεστιβάλ, καλεί ανθρώπους του διεθνούς κινηματογράφου, οι οποίοι μεταδίδουν την γνώση και την πείρα τους στους νέους κινηματογραφιστές, διοργανώνει αφιερώματα σε διεθνείς κινηματογραφίες, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για καλλιτεχνική ενημέρωση αλλά και στην αναγκαία κρίση και σύγκριση. Έτσι, σήμερα πλέον το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, τόσο το Διεθνές όσο και το Ελληνικό, έχει εξελιχθεί σε έναν πολιτιστικό οργανισμό, τόσο εθνικής όσο και διεθνούς εμβέλειας.

Η Δημοτική Επιχείρηση **ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ** στεγάζεται σε νεόκτιστα κτίρια, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο κέντρο της Δράμας.

Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 9, ΤΚ 66100, Δράμα
Τηλ. 25210 47575, Fax 25210 33526,
E-mail kinfest@dra.forthnet.gr

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους... συνέχεια

Στις 16 Σεπτεμβρίου πήγαμε στο 37^ο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας. Είδαμε τέσσερις, στο κινηματογράφο Ολύμπια.

Η πρώτη ταινία είχε το όνομα Esterhazy. Ο Esterhazy ήταν ένα λαγουδάκι που ξεκίνησε από τη Βιέννη για να πάει στο Βερολίνο, για να συναντήσει στα τείχη άλλους λαγούς που ήταν πιο καλοθερμεμένοι από αυτούς της Βιέννης.

Η δεύτερη ταινία ονομαζόταν η κουκούλα που φωσφορίζει. Αυτή η ταινία είχε υπόθεση ένα παιδάκι που ζούσε στην Ιαπωνία, σημείωνε αγγλικές λέξεις και φοβόταν πολύ τους σεισμούς.

Η τρίτη λεγόταν η ιστορία του παράξενου βουνού και η τέταρτη και τελευταία ονομαζόταν η μάχη με τα bit.

Μόλις τελειώσαμε από εκεί πήγαμε στο Ελευθερία το οποίο είναι παραδοσιακό καφενείο. Πήγαμε στον πάνω όροφο στον οποίο γινόταν μια έκθεση. Είχε διάφορα πράγματα να δούμε όπως μια κασέτα που μας έλεγε μια ιστορία ανάποδα, ένα φακό που αν κοιτούσες μέσα έβλεπες κάτι σαν διαμάντι και διάφορα άλλα.

Τέλος πήγαμε στην αίθουσα Μελίνα που είχε μια έκθεση ζωγραφικής. Αργότερα καθίσαμε στο γρασιδί για να παίξουμε και να φάμε. Ήταν μια υπέροχη μέρα γεμάτη εκπλήξεις.



Αγγελική Κιουμουρτζή Ε' τάξη

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Λίγες μέρες αφού άνοιξε το σχολείο πήγαμε μια εκπαιδευτική εκδρομή στην πυροσβεστική .

Όταν φτάσαμε εκεί οι πυροσβέστες άρχισαν να μας λένε κάποια πράγματα για το επάγγελμά τους. Μετά μας έδειξαν το κράνος ασφαλείας και το δοκιμάσαμε. Είδαμε κιόλας ότι από πίσω είχε κάλυμμα για να μην καίγεται ο λαιμός, είχε και από



μπροστά ένα κάλυμμα για να μη καίγεται το πρόσωπο. Μετά πήγαμε στα πυροσβεστικά οχήματα. Πρώτα μας έδειξαν ένα μικρό πυροσβεστικό που είναι για μικρές περιπτώσεις φωτιάς. Μετά είδαμε δυο μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα που είναι για μεγάλες περιπτώσεις φωτιάς και κουβαλούν μεγάλες ποσότητες νερού. Αργότερα είδαμε ένα πυροσβεστικό όχημα που

επιπλέει στο νερό και ανεβαίνει στο βουνό. Μετά μας έδειξαν τα εργαλεία που επισκευάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα όταν χαλάνε και τι έχει μέσα ένα πυροσβεστικό όχημα.

Το επάγγελμα του πυροσβέστη μου φάνηκε δύσκολο και επικίνδυνο γιατί μπορεί κάποιος να τραυματιστεί.



Εμένα μου έκανε εντύπωση το πυροσβεστικό όχημα που επιπλέει στο νερό και ανεβαίνει στο βουνό.

ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ2 τάξη

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε μια εκπαιδευτική εκδρομή από το σχολείο μας στην έκθεση Τροχαίας Δράμας, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Σκοπός αυτής της εκδρομής ήταν η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων.

Στον 1^ο όροφο ήταν όλα τα εξαρτήματα ενός αστυνομικού όπως για παράδειγμα στολές, κράνη, χειροπέδες, ταχύμετρα, προσομοιωτής οδήγησης, κλπ. Μας έδειξαν ένα βίντεο και μερικές φωτογραφίες με τροχαία ατυχήματα που είχαν γίνει στο παρελθόν στο Νομό Δράμας.



Στον 2^ο όροφο είχε μια αναπαράσταση οδού με φωτεινούς σηματοδότες και πινακίδες. Μας ενημέρωσαν πώς θα πρέπει να διασχίζουμε έναν δρόμο, δηλαδή πάντα από την διάβαση πεζών ή από το πράσινο φανάρι των πεζών.

Το συμπέρασμα αυτής της εκδρομής είναι πως πάντα πρέπει να τηρούμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας οχήματα και πεζοί ώστε να αποφεύγονται τα τυχόν ατυχήματα.

ΚΟΥΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ' ΤΑΞΗ

Επίσκεψη σε ραδιοφωνικό σταθμό

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας, πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας σχολική εκδρομή! Μετά την προβολή των τεσσάρων ταινιών μικρού μήκους, πήγαμε σ' έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Εκεί ένας κύριος μας μίλησε για το πώς λειτουργούσαν τα παλιά ραδιόφωνα. Στη συνέχεια παίξαμε ένα παιχνίδι που λεγόταν «παίξε ραδιόφωνα». Αυτό το παιχνίδι το παίξαμε ανά δύο παιδιά. Μπήκαμε σε ένα μικρό στούντιο έχοντας μαζί μας και έναν ραδιοφωνικό παραγωγό και ηχογραφήσαμε όλα όσα λέγαμε. Φεύγοντας και αφού μας κέρασαν χυμό και γλειφιτζούρι μας έδωσαν το cd με τις ηχογραφημένες φωνές μας. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία που θα μας μείνει πραγματικά αξέχαστη!



Χακούσι Αλέξανδρος ΣΤ2

Η δύναμη του αέρα - Ανεμόμυλος



Ο ανεμόμυλος είναι χτισμένος σε ύψωμα που το δέρνει ο άνεμος.

Έμοιαζε με καλύβα, οι τοίχοι του ήταν από πέτρα και η στέγη του από ξύλο και καλάμια.

Ο ανεμόμυλος χρησίμευε στην παραγωγή αλευριού, λειτουργούσε σαν σύλλογος όπου μαζεύονταν πολλοί άνθρωποι και συζητούσαν προβλήματα αλλά και προξενιά και έκαναν αστεία και πειράγματα.

Οι κάτοικοι τον έβλεπαν πολύ σημαντικό στη ζωή τους επειδή έφτιαχνε αλεύρι το οποίο το χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν ψωμί.

Σήμερα η ύπαρξη του ανεμόμυλου είναι διακοσμητική.

Ο ανεμόμυλος μας προκαλεί το εξής συναίσθημα, ότι στις τριγύρω γειτονιές υπάρχει αρκετό ψωμί.

Χρήστος Μήτρου Ε' 24-9-2014

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ



Και φέτος το Ολοήμερο Τμήμα του Σχολείου μας λειτουργεί κανονικά από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων. Ο αριθμός των παιδιών αγγίζει τα 37, με όλες τις σχετικές αποχωρήσεις των μαθητών λόγω φροντιστηρίων αλλά και αθλητικών υποχρεώσεων.

Στο Ολοήμερο παρακολουθούν παιδιά από όλες τις τάξεις του Σχολείου εκτός από την Πρώτη Τάξη (ίσως είναι ακόμη η αρχή...).

Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο

Τμήμα σίγουρα δεν θα πάνε απροετοίμαστοι στο σπίτι τους διότι υπάρχει και ο χρόνος Προετοιμασίας για κάθε τάξη.

Παράλληλα οι μαθητές απολαμβάνουν το μάθημα της Γυμναστικής με δύο καθηγητές Φυσικής Αγωγής, τον κ. Γιώργο και την κ. Σωτηρία.

Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική Γλώσσα με την καθηγήτρια των Αγγλικών, την κ. Στέλλα, η οποία ήρθε φέτος στο σχολείο.

Φέτος επίσης το Ολοήμερο Τμήμα φιλοξενεί και τον καθηγητή Πληροφορικής τον κ. Σάββα, ο οποίος με μεγάλη διάθεση θα μησεί τα παιδιά στον κόσμο των Υπολογιστών.

Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου να έχουν μια γόνιμη και δημιουργική σχολική χρονιά 2014-2015.



Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η ακροστιχίδα του Νοέμβρη



N



O



E



M



B



P



I



O









Σ

Φθινόπωρο

 <p>επιστροφή στο σχολείο</p>	 <p>τρύχος</p>	 <p>σπορά</p>
 <p>Τα αποδημητικά πουλιά φεύγουν</p>	 <p>Τα ζώα προετοιμάζονται για το χειμώνα</p>	 <p>κάστανο</p>

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

 <p>μαρούλι</p>	 <p>πράσο</p>	 <p>λάχανο</p>
 <p>καρότο</p>	 <p>μπρόκολο</p>	 <p>κουνουπίδι</p>

ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

 <p>μήλο</p>	 <p>αχλάδι</p>	 <p>ακτινίδιο</p>
 <p>σταφύλι</p>	 <p>κυδώνι</p>	 <p>λωτός</p>