

Τα κακάβια

Περιοδικό του Μαθητικού Συνεταιρισμού Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου Αράμας

Οκτώβριος 2010 Τεύχος 1º Έτος 17º

« ΟΧΙ »



28^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

<http://dim-xirop.dra.sch.gr>

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 11 Σεπτεμβρίου έπρεπε να πάμε σχολείο. Άρχιζε η νέα σχολική χρονιά. Φέτος όμως 11 Σεπτεμβρίου ήταν Σάββατο, οπότε η αρχή θα γινόταν στις 13 Σεπτεμβρίου.

Από την προηγούμενη μέρα ξέραμε ότι έπρεπε να ήμασταν όλοι στο σχολείο στις 9 η ώρα το πρωί. Η αυλή του σχολείου γέμισε με παιδιά και με γονείς που τα συνόδευαν. Όλοι ήμασταν πολύ χαρούμενοι, γιατί ξαναβλέπαμε τους συμμαθητές μας. Με κάποιους από αυτούς δεν ειδωθήκαμε όλα τα καλοκαίρι και είχαμε πολλά να πούμε. Έτσι αποφασίσαμε και το ποιος θα κάτσει με ποιον.



Το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς χτύπησε. Όλοι μπήκαμε σε σειρές, μια θέση όμως πιο δεξιά απ' ότι πέρυσι. Εμείς φέτος είμαστε ακριβώς στη μέση. Ο κύριος διευθυντής μας καλημέρισε, μας ευχήθηκε καλή χρονιά, ρώτησε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές και μας είπε τα ονόματα των δασκάλων για κάθε τάξη, αλλά και ποια αίθουσα θα έχει κάθε τμήμα.



πρώτης τάξης και ευχηθήκαμε καλή σταδιοδρομία στα παιδιά στον αγιασμό ήταν και τα παιδάκια του νηπιαγωγείου.

Οι δύο ιερείς του χωριού, έχοντας ένα μπολ με νερό, ένα σταυρό, ένα δεμάτι με βασιλικό και το βιβλίο τους με τις προσευχές,

έκαναν τον αγιασμό και μας αγίασαν έναν-έναν όλους με την σειρά, δασκάλους και παιδιά. Καλωσορίσαμε τους μαθητές της περιουσινής έκτης που φύγανε. Μαζί με



Έπειτα μπήκαμε όλοι στις τάξεις μας, όπου εμείς ξανασυναντήσαμε την περυσινή μας δασκάλα, ενώ σε κάποιες τάξεις τα παιδιά γνώρισαν τους καινούριους τους δασκάλους. Πήραμε τα νέα βιβλία μας με χαρά και απορία για το τι θα μάθουμε φέτος. Έπειτα μας δώσανε και το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας.

Ηρθε η ώρα να σχολάσουμε. Η πρώτη μέρα του σχολείου τελείωσε. Οι ταάντες όλων μας γέμισαν βιβλία και όνειρα για το πώς θα περάσουμε και φέτος.

Καλή σχολική χρονιά!



Έναρξη σχολικής χρονιάς

Το καλοκαίρι πέρασε, το καλοκαίρι πάει, αφήνοντας μας στο μιαλό χαραγμένες τις πιο γλυκές αναμνήσεις από τις όμορφες και ξένοιαστες διακοπές μας.

Κι αν για τους περισσότερους η νέα χρονιά αρχίζει με τα πυροτεχνήματα της πρώτης του Γενάρη, για εμάς όλα ξεκινούν το Σεπτέμβρη. Το μήνα της επιστροφής, το μήνα των μαθητών.

Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει γεράτη όνειρα, φιλοδοξίες, επιθυμία για έργο και αληθινή πρόοδο!

Αρχίζουμε ένα νέο κύκλο μαθημάτων, νέα τάξη, νέα φροντιστήρια, νέος σχολικός εξοπλισμός, νέες φιλίες, νέοι υψηλοί στόχοι αλλά και λιγότερος χρόνος για παιχνίδι και δημιουργικότητα.

Οι αυλές των σχολείων ζωντανεύουν και γεμίζουν ξανά από τις χαρούμενες φωνές και τα γέλια των παιδιών. Ήρθε ο ιερέας ιδιόμορφα ντυμένος, διάβασε μερικά λόγια για να έχουμε τη φώτιση και τη βοήθεια του Θεού και μετά ο Διευθυντής μάς καλωσόρισε και μάς ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά χωρίς εντάσεις.

Κι εμείς με τη σειρά μας, ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά να περάσουμε με υγεία και χαρά το νέο σχολικό έτος που ξεκίνησε.



Έλενα Μήτρου – Κατερίνα Μπαϊρακτάρη τάξη Δ2



Το καλοκαίρι μας πέρασε πολύ γρήγορα. Κάναμε πολλά και ωραία μπάνια σε διάφορες κοντινές παραλίες και νησιά. Παίξαμε διάφορα παιχνίδια και κάναμε ατέλειωτες βόλτες.

Ήρθε η μέρα για την επιστροφή στα θρανία. Οι πόρτες του σχολείου άνοιξαν για να υποδεχτούν τους παλιούς και καινούριους μαθητές.

Η αυλή του σχολείου γέμισε από τις φωνές και τα ξένοιαστα γέλια των παιδιών. Γονείς και μαθητές έλεγαν τα νέα τους από τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ο ιερέας της εκκλησίας μας ήρθε για να κάνουμε τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς. Έτσι θα έχουμε στο ξεκίνημα τη βοήθεια και τη φώτιση του Θεού. Ο κύριος διευθυντής μάς καλωσόρισε και μάς ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά.

Χαρήκαμε πολύ που άνοιξαν τα σχολεία! Ευχόμαστε όλα τα παιδιά να είναι επιμελείς μαθητές αλλά και καλά παιδιά.

Δήμητρα Κύρδιου – Πασχαλία Κυριακίδου τάξη Δ2

Χρωμάτιστε τα φθινοπωρινά φύλλα



Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940

Τούργωντας μεν καλό! Είναι οι δειλοίδολοφόνοι τής Τήνου
Άσύρματος

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΛΑ!
ΗΡΧΙΣΑΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΙ ΕΧΩΡΟΠΡΔΕΙΑΙ
Τό πρώτον άνακοινωθέν του Έλληνικού Επιτελείου
Πρωΐνοι συναγερμοί εἰς τάς Άδηνας
Ο Βασιλεὺς εἰς τάς οδούς τῆς πρωτευούσας
Τό Έδνος σύσσωμον αντιμετωπίζει
τὴν θρασύδειλον πρόκλησιν τῶν Ιταλῶν.

Έκτακτο παράρτημα της εφημερίδας «Άσύρματος»
αναγγέλλει την έναρξη των εχθροπραξιών.

Μουσολίνι, έχοντας ως πρότυπο τις κατακτήσεις του Αδόλφου Χίτλερ, θέλησε να αποδείξει στους Γερμανούς συμμάχους του Άξονα ότι μπορεί και ο ίδιος να οδηγήσει την Ιταλία σε ανάλογες στρατιωτικές επιτυχίες. Η Ιταλία είχε ήδη κατακτήσει την Αλβανία από την άνοιξη του 1939, καθώς και πολλές βρετανικές βάσεις στην Αφρική, το καλοκαίρι του 1940, αλλά αυτές δεν ήταν επιτυχίες ανάλογες αυτών της ναζιστικής Γερμανίας. Ταυτόχρονα ο Μουσολίνι επιθυμούσε να ισχυροποιήσει τα συμφέροντα της Ιταλίας



Η Ελλάδα ελεύθερη. Έπαρση της ελληνικής σημαίας στο βράχο της Ακρόπολης.

Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 (στην Ελλάδα και Πόλεμος ή Έπος του 40) ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία κράτησε από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τις 23 Απριλίου 1941. Επίσημα ο πόλεμος άρχισε με την επίθεση των Ιταλών στα σύνορα μας στην Αλβανία το πρωί της 28^{ης} Οκτωβρίου, ενώ μετά τις 6 Απριλίου 1941, μπήκαν στον πόλεμο και οι Γερμανοί που ήρθαν για να ενισχύσουν τις ιταλικές δυνάμεις που αδυνατούσαν να νικήσουν τους Έλληνες.

Στα μέσα του 1940, ο Μπενίτο



στα Βαλκάνια, που ένοιωθε ότι απειλούνταν από τη γερμανική πολιτική από την στιγμή που η Ρουμανία είχε συμφωνήσει με την Γερμανία.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι επισκέφθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, στο σπίτι του και του έδωσε «τελεσίγραφο» με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Κράτους, (Λιμάνια, αεροδρόμια κλπ.), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του για την προώθησή του



στην Αφρική. Μετά την άρνηση του Πρωθυπουργού (το περίφημο «όχι»), ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι ανεξάρτητα των με δύσα γράφτηκαν κατά καιρούς σε διάφορα έντυπα, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν ξαφνικός. Η επίδοση του τελεσιγράφου αναμενόταν ήδη από ημέρα σε ημέρα, και η ημερομηνία αυτή της επίδοσης θεωρούνταν πολύ πιθανή δεδομένου ότι αποτελούσε εθνική επέτειο του φασισμού στην Ιταλία από το 1925.

Ο Ελληνικός Στρατός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τον ιταλικό σε υποχώρηση και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, σχεδόν το ένα τέταρτο του εδάφους της Αλβανίας είχε καταληφθεί από τους Έλληνες. Η αντεπίθεση των Ιταλών, το Μάρτιο του 1941, απέτυχε,

με μικρό κέρδος μόνο κάποιες εκτάσεις στην περιοχή της Χειμάρρας. Τις πρώτες μέρες του Απριλίου, με την έναρξη της γερμανικής επίθεσης, οι Ιταλοί ζεκίνησαν και αυτοί νέα αντεπίθεση. Από τις 12 Απριλίου, ο Ελληνικός Στρατός άρχισε να υποχωρεί από την Αλβανία, για να μην περικυκλωθεί από τους Γερμανούς. Ακολούθησε η συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς, στις 20 Απριλίου και με τους Ιταλούς, τρεις μέρες αργότερα, και έτσι έληξε τυπικά ο πόλεμος.



τους Ιταλούς, που έχαναν τον πόλεμο με την Ιούνιο του 1941, δυσκόλεψε πάρα πολύ τις γερμανικές δυνάμεις στις σκληρές συνθήκες του ρωσικού χειμώνα, με αποτέλεσμα την ήττα τους στη διάρκεια της Μάχης της Μόσχας.

Εποικοδομημένη επίθεσή τους τον



Το φθινόπωρο



Τώρα το φθινόπωρο είναι όλα μέτρια αλλά οι μέρες και οι νύχτες, με τις ίδιες ώρες, είναι πάντα ευχάριστες και γλυκές.

Το φθινόπωρο είναι μια εποχή γλυκιά και μελαγχολική. Όλα αλλάζουν, ο καιρός, η ζωή των ανθρώπων, των ζώων, των λουλουδιών και των δέντρων.

Ο ουρανός είναι γεμάτος με σκοτεινά σύννεφα, που χαμηλώνουν τόσο, ώστε να θέλουν να σφιχταγκαλίσουν τη γη.

Το αεράκι είναι ευχάριστο, σιγανό, που φτάνει ένα του φύσημα για να στρώσει κάτω τα κιτρινισμένα φύλλα των δέντρων.

Τα χελιδόνια, οι πελαργοί και τα άλλα αποδημητικά πουλιά μάς αποχαιρετούν. Ετοιμάζονται για το μακρινό τους ταξίδι στις θερμές χώρες.

Τα κλαδιά των δέντρων γυμνώνονται και μοιάζουν σα σβησμένα κεριά πάνω σε μανουάλια.

Οι άνθρωποι αφήνουν τις εξοχές, τα σχολεία ανοίγουν και οι γεωργοί ετοιμάζονται για τη σπορά.

Ανδρέας Χαρίσκος – Γιάννης Χαρίσκος τάξη Δ 2

Τα πρωτοβρόχια

Το καλοκαίρι πια μας αποχαιρέτησε αφήνοντάς μας τις αραιότερες αναμνήσεις. Η γη μετά από τόση ζέστη λαχταρά διψασμένη λίγο νεράκι. Ο μόνος που μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια είναι το φθινόπωρο. Τον ερχομό του σπεύδουν να μας αναγγείλουν τα πρωτοβρόχια.

Έτσι, ενώ ο καιρός είναι ήσυχος, ο ουρανός ξαφνικά αρχίζει να σκοτεινιάζει και σιγά-σιγά οι πρώτες σταγόνες της βροχής κάνουν την εμφάνισή τους. Ξαφνικά όλα αλλάζουν: Παντού κιτρινισμένα φύλλα και πιο πέρα ο πευκώνας γεμίζει την ατμόσφαιρα από τη μυρωδιά του ρετσινιού και του βρεγμένου χώματος.



Είναι μια μεθυστική ευωδία που σηματοδοτεί την έλευση του φθινοπώρου. Εκείνη την ώρα ένας αναστεναγμός ανακούφισης βγαίνει απ' το ξερό χώμα. Τώρα πια η γη αναζωγονήθηκε, δέχτηκε στην αγκαλιά της το δώρο αυτό της βροχής.

Ο γεωργός έτοιμος να οργώσει και να σπείρει τα δημητριακά του.

Ευλαογημένα λοιπόν και καλόδεχτα ας είναι τα πρωτοβρόχια. Είναι τόσο ωφέλιμα και απαραίτητα όσο η ίδια η ζωή.



Μπαΐρακτάρη Κατερίνα – Μήτρου Έλενα τάξη Δ 2

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

Καλή χρονιά!

Πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη και θα το ακούσουμε και θα το πούμε πολλές φορές. Ανοίγουν τα σχολεία!!!

Μα δεν είναι πρωτοχρονιά! Είναι οι πρώτες μέρες του φθινοπώρου

Σηματοδοτούν το τέλος της ανεμελιάς του καλοκαιριού, το τέλος των διακοπών (αν και κάποιοι συνεχίζουν ή ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους) και την προετοιμασία για τον χειμώνα!

Φθινόπωρο αρχίζει σήμερα. Επυμολογικά σημαίνει ψθίνουν οι οπώρες. Μελαγχολικό το όνομα του, όπως μελαγχολικός είναι ή θα έπρεπε να είναι ο καιρός. Άλλα το καλοκαίρι καλά κρατεί!



Με τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου, περιμένει να ποτιστεί η διψασμένη γη, να φυτρώσουν τα αγριολούλουδα όπως τα κυκλάμινα! Να κιτρινίσουν τα φύλλα των δέντρων, να ξεκουραστεί η φύση, να κρυφτεί ο ήλιος πίσω από τα σύννεφα, να δροσίσει. Πολλοί μελαγχολούν το φθινόπωρο, αλλά εμένα είναι αγαπημένη εποχή ως προπομπός του χειμώνα.

Αρχή φθινοπώρου λοιπόν, με τον Σεπτέμβρη να ξεκινά το χορό όλων των αγροτικών, εργασιών. Ετοιμασία για τον τρύγο, για τη σπορά. Γι αυτό λένε "Σεπτέμβρη Θέσε να βρεις"

Η ονομασία του είναι από το septem =επτά, γιατί ήταν ο 7ος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου που κρατούσε 10 μήνες.

Ο Σεπτέμβρης είναι ο τρυγητής, ο Σταυριάτης επειδή 14 του μηνός είναι η μεγάλη γιορτή του Σταυρού, είναι ο Ορτυκολόγος, επειδή περνούν τα αποδημητικά ορτύκια.

Άστατο καιρό σηματοδοτεί το φθινόπωρο, αδειάζουν τα νησιά από τους τουρίστες, γεμίζουν οι πόλεις από κόσμο και αρχίζουν οι προετοιμασίες για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για κάθε εργαζόμενο, για κάθε νοικοκυρά, για τα παιδιά. Ερημώνει η επαρχία, ξεκουράζεται η φύση, αγριεύει η θάλασσα - λες απ' τη μοναξιά:- ασφυκτιούν οι πόλεις!

Καλή αρχή σε όλους, καλή χρονιά... και καλό χειμώνα.

Χρύσα Γρούδου τάξη Δ1

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Φθινόπωρο, φθινόπωρο
που πέφτουνε τα φύλλα,
ήρθαν τα πρωτοβρόχια σου
κι αρχίσανε τα κρύα.

Το καλοκαίρι έφυγε
κι αρχίσαν τα σχολεία,
αέρας φύσηςε τρελός...
τα χελιδόνια φύγαν.

Απ' τις ντουλάπες πήραμε
τα ρούχα τα χοντρά μας,
παπούτσια μπότες βάλαμε
και όλα τα ζεστά μας.

Το τζάκι μας ανάψαμε
και κάτσαμε παρέα,
τα κάστανα να ψήσουμε
και να περνάμε ωραία.

Παρέλαση θα κάνουμε
στην 28^η,
σημαία θα υψώσουμε
για να γιορτάσουμ' όλοι.

Δήμητρα Βλατίτη
τάξη Δ1

Η ΣΗΜΑΙΑ

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Στις 27 Οκτώβρη, παραμονή της επετείου το «ΟΧΙ», γιορτάζεται και τιμάται η ελληνική σημαία.

Η πρώτη ελληνική σημαία με το λευκό σταυρό σε γαλανό φόντο, σχεδιάστηκε, υφάνθηκε, ευλογήθηκε και υψώθηκε στη μονή Ευαγγελιστρίας στη Σκιάθο το 1807.

Σ' αυτήν ο μοναχός Νήφωνας όρκισε τους οπλαρχηγούς: Θεόδωρο Καλοκοτρώνη, Ανδρέα Μιαούλη, Παπαθύμιο Βλαχάβα, Γιάννη Σταθά, Νικοτσάρα, τον Σκιαθίτη δάσκαλο του Γένους Έπιφανιο - Στέφανο Δημητριάδη, τους Λαζαίους, τον Καρατάσσο και πολλούς άλλους, μετά από την μεγάλη σύσκεψη που έκαναν στο μοναστήρι της Ευαγγελιστρίας, για να καταστρώσουν σχέδιο δράσης του απελευθερωτικού αγώνα.

Η ελληνική σημαία με την επίσημη μορφή της καθορίστηκε το 1822 από το σύνταγμα της Επιδαύρου.

Τότε θεσπίστηκαν 2 είδη σημαιών: α) Για την στεριά, που ήταν ο λευκός σταυρός σε γαλάζιο φόντο και β) για την θάλασσα που ήταν η σημερινή σημαία μας.

Η σημαία αποφασίστηκε να έχει σταυρό, ως σύμβολο της αρθοδοξίας. Ο σταυρός συμβολίζει την χριστιανική πίστη. Κατά την διάρκεια των σκοτεινών χρόνων της Οθωμανικής κατοχής, η Ορθόδοξη Εκκλησία βοήθησε τους σκλαβωμένους Έλληνες να διατηρήσουν τα πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά (ελληνική γλώσσα, βυζαντινή θρησκεία, εθνική ταυτότητα), με το θεσμό των κρυφών σχολείων.

Η Ελληνική σημαία ως σύμβολο αποτελείται από 2 χρώματα: το λευκό και το γαλάζιο. Τα χρώματα είναι σε οριζόντιες γραμμές - λωρίδες, μια το ένα, μια το άλλο, και στην μια άκρη επάνω, έχει ένα λευκό σταυρό πάνω σε γαλάζιο φόντο. Οι γραμμές είναι 9, οι 5 γαλάζιες και 4 λευκές.

Το λευκό χρώμα συμβολίζει την αγνότητα του ελληνικού λαού, τα χιονισμένα βουνά, τις αφρισμένες θάλασσες και τις φουστανέλες των στεριανών αγωνιστών.

Το γαλάζιο χρώμα τη σοβαρότητα και τη δύναμη των αγώνων του έθνους, το ελληνικό ουρανό, τις γαλάζιες θάλασσες και τις γαλάζιες βράκες των θαλασσινών.

Ο αριθμός των γραμμών είναι βασισμένος στον αριθμό των συλλαβών της φράσης «Ελευθερία ή Θάνατος», σύνθημα της ελληνικής επανάστασης του 1821. (Ε-λευ-θε-ρί-α ή θα-να-τος)

Από το 1978 και μετά με νόμο του κράτους η επίσημη ελληνική σημαία είναι μία, αυτή που ήταν παλαιότερα για την θάλασσα.

Η ελληνική σημαία σήμερα (Χρωμάτισε την)

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ Δ1

(Έρευνα της τάξης Δ1 για το «Τι αγοράζουν οι μαθητές από το κυλικείο για να φάνε, αλλά και να πιούν».)

Το Δημοτικό Σχολείο Ξηροποτάμου στεγάζει στο παλιό, πέτρινο και επιβλητικό του κτήριο το σπαλιδί της μαθητικής κοινότητας, το σχολικό συναντερισμό, δηλαδή το κυλικείο, από όπου τα παιδιά του σχολείου μπορούν να προμηθεύονται φρέσκα και υγιεινά προϊόντα.

Έχοντας λοιπόν το κυλικείο στο σχολείο μας και στα πλαίσια του μαθήματος των μαθηματικών, το Δ1 τμήμα του σχολείου αποφάσισε να κάνει μια έρευνα για το «Τι αγοράζουν οι μαθητές από το κυλικείο για να φάνε, αλλά και να πιούν».

Η έρευνα διήρκεσε μία ολόκληρη εβδομάδα και στα πλαίσια αυτής της έρευνας διανεμήθηκαν και απαντήθηκαν 170 ερωτηματολόγια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, οι προτιμήσεις των παιδιών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α	ΤΥΡΟ-ΠΙΤΑ	ΠΕΠΙΝΙΡΑΙ	ΚΑΣΕΡΟ-ΨΩΜΟ	ΚΟΥΛΟΥΡΙ	ΜΠΡΕΤΣΕΛ	ΡΙΓΑΝΟ-ΨΩΜΟ	ΔΕΝ ΕΦΑΓΑΝ ΜΟΝΟ ΗΠΙΑΝ
ΑΓΟΡΙΑ	11	21	10	10	15	2	15
ΚΟΡΙΤΣΙΑ	14	22	7	11	4	20	8



Από τον πίνακα Α βλέπουμε ότι το πεπίνιρλι κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις τόσο των αγοριών, όσο και των κοριτσιών. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση το ριγανόψωμο για τα κορίτσια με 20, καθώς και το μπρέτσελ για τα αγόρια με 15 προτιμήσεις. Τρίτη στις προτιμήσεις, τόσο των κοριτσιών όσο και των αγοριών έρχεται η τυρόπιτα και στις υπόλοιπες θέσεις ακολουθούν τα άλλα προϊόντα το πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β	ΕΦΑΓΑΝ ΚΑΙ ΗΠΙΑΝ ΧΥΜΟ	ΕΦΑΓΑΝ ΚΑΙ ΗΠΙΑΝ ΝΕΡΟ	ΔΕΝ ΗΠΙΑΝ, ΜΟΝΟ ΕΦΑΓΑΝ
ΑΓΟΡΙΑ	24	7	38
ΚΟΡΙΤΣΙΑ	8	4	66

Από τους μαθητές που ωρτήθηκαν, βλέπουμε στον πίνακα Β, ότι 38 αγόρια αγόρασαν μόνο φαγητό, τα 24 φαγητό και χυμό, ενώ τα 7 φαγητό και νερό. Αντίστοιχα 66 κορίτσια αγόρασαν μόνο φαγητό, ενώ 8 αγόρασαν φαγητό και χυμό και 4 φαγητό και νερό.

Όλες οι πληροφορίες που μας έδωσε η έρευνα απεικονίζονται στους πίνακες και στα ραβδογράμματα.



ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ



Στις 20 του περασμένου Ιούνη ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστη αιτία σε εγκατάσταση αποθήκευσης μεταχειρισμένων ελαστικών, που ήταν για ανακύκλωση, σε έκταση στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των οικολογικών οργανώσεων πρόκειται για τη μεγαλύτερη Οικολογική Καταστροφή που γνώρισε ο τόπος μας. Οι συνέπειες και οι επιπτώσεις από την αποδέσμευση επικίνδυνων τοξικών ουσιών για το Οικοσύστημα και το Περιβάλλον, όπως είπαν οι επιστήμονες, είναι ανυπολόγιστες.

Η πυρκαγιά έκαιγε για έξι ημέρες. Τις τρεις ώμως πρώτες ημέρες η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη. Ο ουρανός γέμισε μαύρους καπνούς και οι κάτοικοι του χωριού μας ήταν αναστατωμένοι.

Συζητήσεις πολλές γίνονταν στις πλατείες, στα σπίτια και στα καφενεία. Όλοι ήταν αγανακτισμένοι και οργισμένοι για τους υπεύθυνους, που δεν πήραν μέτρα, από πριν, για να μη γίνει το μεγάλο κακό. Οι εφημερίδες έγραφαν πολλές μέρες για την πυρκαγιά και την εξέλιξή της. Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί της Ελλάδας ανέφεραν το γεγονός.

Στο Πνευματικό Κέντρο συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος για να ακούσει κάποιους επιστήμονες. Οι επιστήμονες έδωσαν οδηγίες για το τι έπρεπε να κάνουν οι κάτοικοι τις ημέρες της πυρκαγιάς αλλά και μετά το σβήσιμό της. Προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους κατοίκους αλλά αυτοί δε νομίζω ότι πείστηκαν και ζήτησαν να παρθούν μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της οικολογικής καταστροφής. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από την πρώτη στιγμή έδωσε πραγματική μάχη με τις φλόγες και προσπάθησε να ελέγξει την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη



Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας, ένα χιλιόμετρο έξω από την περιοχή του

Ξηροποτάμου και επτά χιλιόμετρα από το κέντρο την Δράμας. Πολλά πυροσβεστικά οχήματα από τη Δράμα, την Καβάλα και τις Σέρρες βρίσκονταν στο χώρο της πυρκαγιάς. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες και οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έκαναν δύσκολο το έργο των πυροσβεστών, αφού η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική.

Πολλές φορές στο παρελθόν κάτοικοι είχαν εκδηλώσει την αντίθεση τους στη φύλαξη των ελαστικών σε εκείνο τον χώρο και πολλές φορές συζητούσαν για το κακό που μπορεί να γίνει και δυστυχώς επαληθεύθηκαν.



ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ

Πέρασαν τέσσερις μήνες από την καταστροφική πυρκαγιά στην ΒΙ.ΠΕ. Δράμας στην οποία καήκαν 12.500 τόνοι ελαστικών.

Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν, όπως είπαν, καθησυχαστικά, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι οι επιπτώσεις από το κάψιμο θα είναι μεγάλες και μακροχρόνιες όχι μόνο για τον Ξηροπόταμο αλλά και για όλη την περιοχή. Οι μετρήσεις πρέπει να συνεχιστούν για αρκετά χρόνια ακόμα και να ενημερώνονται όλοι οι κάτοικοι.

Η πυρκαγιά είχε πολύ μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μολύνθηκαν τα πάντα και οι κάτοικοι του χωριού δεν μπορούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να φάνε από τον μπαχτσέ τους τίποτα. Μερικοί μάλιστα δεν τρώνε και τώρα Όσοι είχαν κότες, κατσίκια, πρόβατα, αγελάδες κτλ. εκείνο το διάστημα δεν τις έβγαζαν έξω να βοσκήσουν. Απέφευγαν να πίνουν νερό από την βρύση γιατί μάλλον ήταν μολυσμένο και γενικότερα ήταν και είναι πολύ επιφυλακτικοί.

Ευχόμαστε να μη ξαναζήσουμε τέτοιες καταστροφές και οι υπεύθυνοι να τιμωρούνται.

Μαρία Λουκίδου Μαρία Ρούτση Νικολέτα Κούνιου Κάτια Βάσσου
Μαρία Πάλλα τάξη ΣΤ



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Το Πνευματικό κέντρο βρίσκεται ανάμεσα στην πλατεία και στην εκκλησία του χωριού. Η μελέτη και η σχεδίαση του ξεκίνησε το 1983 και εγκαινιάστηκε το 2004. Μεγάλη ιστορία δεν έχει γιατί είναι νεόκτιστο κτήριο.

Το Πνευματικό κέντρο φιλοξενεί και τον πολιτιστικό σύλλογο Ξηροποτάμου. Εγώ από εκεί το γνώρισα, γιατί πηγαίνω και μαθαίνω παραδοσιακούς χορούς!!!


Εξωτερικά είναι σχετικά μεγάλο και με άσπρο χρώμα. Έχει πολλά παράθυρα και μια μεγάλη άσπρη πόρτα. Είναι χτισμένο με τούβλα και τσιμέντο. Η σκεπή του είναι φτιαγμένη με ξύλα και κεραμίδια. Επίσης το Πνευματικό Κέντρο έχει και μια μικρή αυλή στο πίσω μέρος. Είναι διώροφο. Ο κάτω όροφος έχει μια αποθήκη και επειδή το πνευματικό κέντρο φιλοξενεί και τη Φιλαρμονική Ξηροποτάμου η άλλη αίθουσα είναι για τη Φιλαρμονική. Ο πάνω όροφος έχει 3 γραφεία. Το πρώτο γραφείο είναι του προέδρου του πολιτιστικού συλλόγου, το δεύτερο του προέδρου του πνευματικού κέντρου και το τρίτο των δασκάλων. Επίσης έχει και μια μεγάλη αίθουσα που εκεί γίνονται η εκδηλώσεις και το μάθημα των παραδοσιακών χορών.

Επειδή το χόμπι μου είναι να χορεύω παραδοσιακούς χορούς, όταν είμαι εκεί νιώθω ότι χαλαρώνω, ότι ηρεμώ και γενικά νιώθω υπέροχα!!!

Ρούτση Μαρία τάξη ΣΤ'

Και κάτι δύσκολο...



Επίσκεψη στο φεστιβάλ και στο αρχαιολογικό μουσείο Δράμας



Την Παρασκευή ξεκινήσαμε με το σχολείο να πάμε στο φεστιβάλ. Κατεβήκαμε από τον πίσω δρόμο όπου εκεί είχαμε συνάντηση με το λεωφορείο. Άργησε, αλλά δεν μας πείραξε. Μόλις μπήκαμε στο λεωφορείο ένιωσα μια χαρά και μια αγωνία.

Όταν κατεβήκαμε από το λεωφορείο όλοι κοιταχτήκαμε και γελάσαμε. Σιγά-σιγά μπήκαμε μέσα σαν ομάδα. Καθίσαμε και περιμέναμε να αρχίσουν οι ταινίες. Άλλα...έγινε ένα ατύχημα. Ο Άλεξ ήθελε να ακούσει τον θόρυβο που έκαναν τα ποπ-κορν και όλα χύθηκαν πάνω μου. Μεγάλος σαματάς!

Οι ταινίες μου άρεσαν δεν μπορώ να πω, αλλά μερικές δεν μου έκαναν εντύπωση.

Έπειτα οι δάσκαλοι, μας πήγαν να δούμε τα τείχη της Δράμας, τα Βυζαντινά. Ήταν πολύ ψηλά 8 με 9 μέτρα περίπου.

Ξεκινήσαμε με τα πόδια να πάμε στο μουσείο, ήταν λίγο μακριά μπορώ να πω, αλλά επειδή ο Λευτέρης και ο Άλεξ έλεγαν αστεία, περνούσε η ώρα ευχάριστα.

Μπήκαμε στο μουσείο. Ήταν όλα ωραία αλλά μόνο που τα έχω ξαναδεί. Ήταν μια καλή επανάληψη να το πω, γιατί ήμασταν μικροί και δεν τα θυμόμασταν όλα. Αρκετά μεγάλο ήταν και έκρυψε μέσα πολλές πληροφορίες. Μου έκανε εντύπωση το δαχτυλίδι που το ανακάλυψαν στον Ξηροπόταμο.

Μόλις φτάσαμε στο σχολείο συζητήσαμε για τις διάφορες ταινίες που είδαμε. Είχαμε βέβαια διαφορετικές γνώμες ο καθένας μας.

Κατερίνα Δερμεντζή Θ. Ε' τάξη



ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ

Το Φθινόπωρο οι αγρότες έχουν αρκετές δουλειές να κάνουν.

Τον Οκτώβριο με τη θεριζοαλωνιστική μηχανή θερίζουν τα καλαμπόκια, τα φορτώνουν στα φορτηγά και τα μεταφέρουν στις αποθήκες για να τα πουλήσουν αργότερα ή να τα κρατήσουν για ζωτροφή.

Αυτή τη εποχή μαζεύουν και τα βαμβάκια από τα χωράφια και τα μεταφέρουν στο εργοστάσιο βάμβακος, όπου



εκεί βγάζουν το σπόρο, το κάνουν μεγάλες μπάλες και τα στέλνουν σε διάφορες χώρες (Κίνα- Τουρκία κ.α), για να το κάνουν κλωστές.

Όταν τελειώσει η συγκομιδή αρχίζουν τα οργώματα, μετά σβαρνίζουν και σπέρνουν τα χωράφια με ελαιοκράμβη και αργότερα το Νοέμβριο σπέρνουν σιτάρι σκληρό και μαλακό, σίκαλη, κριθάρι και βίκο



Ζεμαδάνης Παναγιώτης Ε' τάξη

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ '40



ΚΑΘΕΤΑ

- 1) ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
- 2) ΦΩΝΑΖΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΟΜΑΞΕΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

- 1) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΙΠΕ ΌΧΙ ΣΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ)
- 2) ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
- 3) Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ
- 4) ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΟΥ ΑΔΟΛΦΟΥ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
- 5) ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Κατερίνα Μπύρου τάξη ΣΤ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ



- 1 Το χρώμα των φύλλων του φθινοπώρου
- 2 Το φθινόπωρο πέφτουν από τα δέντρα
- 3 Συχνά ο ουρανός παίρνει το φθινόπωρο αυτό το χρώμα
- 4 Τα δέντρα αυτά δεν χάνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο
- 5 Το φρούτο του φθινοπώρου που... κάνει το γιατρό πέρα
- 6 Έρχονται τα πρωτο...
- 7 Την κρατάμε όταν βρέχει
- 8 Ο δεύτερος μήνας του φθινοπώρου
- 9 Τότε αρχίζουν και τα
- 10 Την εποχή αυτή πετούν για πιο ζεστές χώρες
- 11 Το φθινόπωρο είναι μία....
- 12 Φέρνουν τη βροχή

Χρύσα Γρούδου τάξη Δ 1

Η ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟ

ΑΙΝΙΓΜΑ: Από μέσα από το μαλλί είναι μια γουλιά καλή, τι είναι; (Το κάστανο)

Αυτή την εποχή έχουμε πολλά φρούτα, ένα από τα πιο νόστιμα είναι το κάστανο. Στη περιοχή της Δράμας υπάρχουν δάση με καστανιές. Η καστανιά είναι πανάρχαιο δέντρο όπως αποδεικνύεται από διάφορα ευρήματα της εποχής του Χαλκού. Ήταν η τροφή των φτωχών το μεσαίωνα.

Οι καστανιές είναι μεγάλα δέντρα συνήθως και το ύψος τους μπορεί να φτάσει τα 35 μέτρα. Είναι είτε αυτοφυή είτε καλλιεργούνται για τους νόστιμους καρπούς τους και για την καλή σε ποιότητα ξυλεία τους αλλά και σαν καλλωπιστικά σε διάφορα πάρκα. Οι καστανιές πρέπει να βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 250 μέτρα και δεν ευδοκιμούν σε χαμηλότερα υψόμετρα. Πολλαπλασιάζονται με σπόρο, με μοσχεύματα και με εμβολιασμό. Το δέντρο ανθίζει κατά την άνοιξη και τα κάστανα ωριμάζουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου ανάλογα με τις συνθήκες και τη ποικιλία. Κάθε δέντρο μπορεί να δώσει από 30-50 κιλά κάστανα. Το μέγιστο της απόδοσης θεωρείται το 500-600 έτος της ηλικίας του. Τα ασβετολιθικά πετρώματα είναι απαγορευτικά για την ανάπτυξη του φυτού.

Ο καρπός της, το κάστανο, βρίσκονται μέσα σε ένα ξυλώδες περίβλημα που έχει αγκάθια εξωτερικά και ανοίγει όταν οι καρποί ωριμάσουν. Ανάλογα με το είδος, μέσα στο περίβλημα υπάρχουν 2-3 καρποί και σε άλλα είδη μόνο ένας.



Το μέγεθος του κάστανου έχει να κάνει με την υγρασία, τη ποικιλία και τη σύσταση του εδάφους.

Η συγκομιδή γίνεται με τίναγμα των καρπών του δέντρου και στη συνέχεια γίνεται μάζεμα με το χέρι. Μερικοί στρώνουν δίχτυα για πιο εύκολο μάζεμα.

Τα νωπά κάστανα περιέχουν 50% νερό, 45% υδατάνθρακες και 5% φυτικό έλαιο. Τρώγονται ψητά ή βραστά, χρησιμοποιούνται στη ζαχαροπλαστική, στη μαγειρική σε διάφορες συνταγές και γίνονται και αλεύρι κυρίως σε διάφορες περιοχές της Ασίας.



Στην Ελλάδα ο καστανάς είναι από τα πιο παλιά και παραδοσιακά επαγγέλματα και η εικόνα ενός ανθρώπου με μία μικρή ψησταριά με το όνομα φουφού, να ψήνει κάστανα το χειμώνα στους δρόμους των μεγάλων πόλεων έχει μείνει κλασική. Καστανιές βρίσκονται κυρίως στη Θεσσαλία, Μακεδονία και στις ορεινές περιοχές της Κρήτης και της Λέσβου. Ονομαστές ποικιλίες είναι τα κάστανα Πηλίου και Κρήτης.

Τα κυριότερα είδη καστανιάς είναι: Η Ευρωπαϊκή, η Ιαπωνική, η Αμερικανική και η Κινεζική καστανιά.

Παροιμίες με Κάστανα

Τα κάστανα θέλουν κρασί και τα καρύδια μέλι
Λάδι βρέχει κάστανα χιονίζει
Αυτός δεν χαρίζει κάστανα
Ποιος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά

Δημήτρης Δερμετζής Γ' τάξη
Δασκάλου Γιάννης Ε' τάξη



Η ΜΑΣΚΟΤ ΤΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Την Καθαρά Δευτέρα του 2010 ανέβηκα μαζί με τον παππού μου στον Άγιο Ευστάθιο για να πετάξουμε το χαρταετό που είχαμε φτιάξει.

Όταν φτάσαμε εκεί πετάξαμε τον χαρταετό και υστέρα από λίγη ώρα είδα μια χαριτωμένη αλεπουδίτσα που κατέβηκε από το βουνό, όταν τη φώναξε ο κ. Ηρακλής.

Την αλεπού τη φωτογράφισε εκείνη τη μέρα ένας φωτογράφος που ήρθε από την Αθηνά για ένα περιοδικό. Έγώ την τάσα, το ίδιο και ο παππούς μου όπως βλέπετε στις παρακάτω φωτογραφίες. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εκείνη τη Καθαρά Δευτέρα όταν της έδωσα ένα κομμάτι τυριού. Από τότε έχω να τη δω. Μακάρι να τη ξαναδώ σύντομα.

Αργυριάδου Θεοπούλα τάξη Ε



ΟΙ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

Οι καστανιές είναι μεγάλα δέντρα και έχουν ύψος είκοσι πέντε με τριάντα μέτρα, και είναι αιώνιο δέντρο και μπορεί να ζήσει μέχρι τριακόσια χρόνια. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μαζεύουν τα κάστανα και είναι φανταστικά. Εμείς πηγαίνουμε στα Δεντράκια και στο Σιδηρόνερο και είναι φανταστικά, ειδικά την νύχτα που φαίνονται τα αστέρια και τα φώτα των αεροπλάνων. Κοιμόμαστε ευχάριστα και περνάνε οι νύχτες και φθάνει πάλι το ξημέρωμα και έρχεται η μέρα για να φύγουμε από το Σιδηρόνερο και να πάμε στην Αλιστράτη.

Το Φθινόπωρο

Φεύγουν τα χελιδόνια,
Κρύωσε ο καιρός.
Πέφτουν φύλλα από τα κλώνια.
Στο χαντάκι μαζευτήκαν,
κίτρινος σωρός.

Τέλειωσε τον τρύγο τώρα
πια ο αμπελουργός.
Κι ήρθε η ευλογημένη η ώρα,
που θα σπείρει στο χωράφι
στάρι ο γεωργός.

Ο καλός Θεός, που βλέπει
την καλή σπορά,
και βροχούλες όσες πρέπει
θα του στείλει, να 'βγουν τόσα
στάχια καρπερά.

Το φθινόπωρο θα πάει,
θάρθει η χειμωνιά,
θάρθουν κρύα, θάρθουν πάγοι.
Κι όλοι μας θα μαζευτούμε
στη ζεστή γωνιά.

Δήμητρα Πάλλα τάξη Γ'



Ελένη Καλλίνη Ε' τάξη

Ποιήματα σχετικά με το φθινόπωρο και τα πρωτοβρόχια από την τάξη Δ 2

Καμία άλλη εποχή του χρόνου δεν ενέπνευσε τόσο τους ποιητές όσο το φθινόπωρο.

Παρακάτω διαβάζουμε κάποια ποιήματα για το φθινόπωρο:

Φθινόπωρο

Ο Σεπτέμβρης, πρώτα κρύα,
τρέχει, ανοίγει τα σχολεία,

Ο Οκτώβρης συγυρίζει
ναφθαλίνη σου μυρίζει.

Κι ο Νοέμβρης με βροχή
σκάβει, σπέρνει όλη τη γη.

Του φθινοπώρου τα παιδιά
και τα τρία πολλή δουλειά.

αναζήτηση: Ανδρέας
Χαρίσκος



Είδες τη βροχή

Βρεγμένο χώμα μύρισε,
ο κήπος πανηγύρισε,
νεράκι χόρτασε η γη
είδες η φίλη μου η βροχή;

Ξεσκόνισε, φρεσκάρισε,
η πάστρα σ' όλους άρεσε,
με προσκαλεί να τη χαρώ
τα ποταμάκια ένα σωρό.

Μυρμήγκι βλέπω βιάζεται,
βοήθεια θα χρειάζεται,
κλαδάκι ρίχνω στο νερό
και σώζω ένα ναυαγό.

αναζήτηση: Έλενα Μήτρου
– Κατερίνα Μπαΐρακτάρη

Φθινόπωρο



Ψιχαλίζει

Ψιχαλίζει, ψιχαλίζει
στη μικρή μας την αυλή.
Το φθινόπωρο αρχίζει
τα' αγαπώ πολύ πολύ.

Το' χω μέσα στην καρδιά μου
και πετάω απ' τη χαρά
να μαζεύω στην ποδιά μου
φύλλα κίτρινα ξερά.

Ψιχαλίζει, ψιχαλίζει
στο δρομάκι το στενό
κι ένα σύννεφο μαυρίζει
και ψηλά στον ουρανό.

Θεέ μου όταν πιάνει μπόρα
τα παιδάκια τα φτωχά
και τα σπουργιτάκια τώρα
μην τα' αφήνεις μοναχά.

Κι έτσι όταν ψιχαλίζει
στη μικρή μας την αυλή
το φθινόπωρο που αρχίζει
θα μ' αρέσει πιο πολύ!

αναζήτηση: Κατερίνα
Μπαΐρακτάρη – Έλενα
Μήτρου



Φθινόπωρο

Έρχεται φθινόπωρο!
φώναξε τ' αγέρι.
Χελιδόνια, φύγετε
στου νοτιά τα μέρη.

Έρχεται φθινόπωρο!
λέει το συννεφάκι,
Πρωτοβρόχια φτάνουνε,
ξέψυχο δεντράκι.

Έρχεται φθινόπωρο!
είπε το σχολείο.
Τα λουλούδια κλείστηκαν
μέσα στο βιβλίο.

αναζήτηση: Έλενα Μήτρου
– Κατερίνα Μπαΐρακτάρη

Στάσου συννεφάκι

Στάσου, συννεφάκι!
πώς διψά η γη...
Στείλε μια βροχούλα,
φθινοπωρινή.

Τα φυτά ν' ανοίξουν
άπληστα το στόμα,
να μοσχοβολήσει
το σκαμμένο χώμα.

Στείλε μια βροχούλα,
φθινοπωρινή.
Κοίτα συννεφάκι,
πώς διψά η γη.

αναζήτηση: Κατερίνα
Μπαΐρακτάρη – Έλενα
Μήτρου

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 28^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Β	Φ	Κ	Κ	Α	Ι	Ν	Α	Μ	Ρ	Ε	Γ	Α
Ο	Ρ	Ο	Β	Ξ	Ι	Μ	Κ	Ο	Α	Π	Η	Λ
Ρ	Γ	Ρ	Φ	Ε	ΙΙ	Ο	Λ	Ε	Μ	Ο	Σ	Β
Ε	Α	Υ	Α	Α	Σ	Υ	Λ	Β	Ν	Σ	Α	Α
Ι	Ν	Τ	Ο	Υ	Τ	Σ	Ε	Ψ	Κ	Λ	Λ	Ν
Α	Τ	Σ	Χ	Ρ	Τ	Ο	Υ	Ε	Μ	Σ	Ε	Ι
Η	Ι	Α	Ι	Ε	Λ	Α	Η	Ξ	Ο	Ω	Ρ	Α
Π	Σ	Α	Μ	Δ	Ρ	Ι	Ζ	Δ	Χ	Γ	Α	Π
Ε	Τ	Ε	Ρ	Α	Τ	Ν	Ν	Ι	Ξ	Κ	Π	Α
Ι	Α	Ξ	Ο	Α	Χ	Ι	Τ	Λ	Ε	Ρ	Γ	Τ
Ρ	Σ	Ρ	Λ	Θ	Π	Η	Ω	Ζ	Α	Α	Δ	Ρ
Ο	Η	Ο	Σ	Δ	Μ	Π	Ε	Ν	Ι	Τ	Ο	Ι
Σ	Ι	Ε	Λ	Μ	Ε	Τ	Α	Ξ	Α	Σ	Σ	Δ
Ε	Λ	Λ	Α	Σ	Ε	Π	Ε	Τ	Ε	Ι	Ο	Α

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ



1. ΧΑΪΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
 2. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ
 3. ΉΤΑΝ Ο ΧΙΤΛΕΡ
 4. ΕΙΠΕ ΤΟ «ΟΧΙ».
 5. ΤΟ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ.
 6. ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 7. ΠΡΟΒΑΛΕ Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ.
 8. ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
 9. ΤΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ
 10. ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
 11. ΦΩΝΑΖΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ.
 12. ΕΙΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΤΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΥΡΟΥ
ΣΤΑΞΗ

ΒΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Ν	Μ	Ε	Τ	Α	Ξ	Α	Σ	Α	Α	Π	Α	Ζ	Τ	Π	Ο	Λ	Ε	Μ	Ο	Σ
Μ	Α	Λ	Ε	Ζ	Π	Ε	Ο	Φ	Ζ	Χ	Λ	Α	Η	Α	Π	Κ	Α	Μ	Α	Π
Π	Λ	Λ	Ε	Υ	Τ	Ε	Ρ	Ι	Α	Τ	Κ	Ρ	Α	Τ	Λ	Ε	Ε	Π	Ο	Σ
Λ	Υ	Α	Ξ	Α	Μ	Π	Ξ	Χ	Ο	Χ	Ι	Ο	Α	Ρ	Ω	Λ	Ι	Κ	Α	Τ
Υ	Λ	Δ	Π	Π	Π	Α	Ζ	Ο	Κ	Κ	Τ	Σ	Τ	Ι	Α	Π	Ρ	Ι	Ο	Κ
Θ	Δ	Α	Ι	Μ	Λ	Μ	Τ	Τ	Κ	Π	Α	Τ	Α	Δ	Ο	Ε	Η	Θ	Ι	Η
Α	Ι	Ω	Ν	Α	Σ	Σ	Π	Λ	Λ	Λ	Λ	Ο	Υ	Α	Κ	Λ	Ν	Η	Δ	Μ
Ρ	Π	Μ	Π	Β	Ο	Υ	Ν	Α	Λ	Λ	Ο	Κ	Ι	Ι	Ο	Κ	Η	Ζ	Ε	Ν
Ρ	Θ	Π	Υ	Π	Π	Α	Π	Κ	Λ	Ε	Ι	Α	Τ	Τ	Ι	Π	Α	Τ	Υ	Δ
Ο	Κ	Ν	Π	Ο	Κ	Τ	Α	Π	Α	Φ	Χ	Γ	Α	Ω	Λ	Λ	Η	Υ	Ν	Ο
Σ	Θ	Σ	Π	Θ	Κ	Τ	Ω	Β	Ρ	Η	Ο	Π	Α	Λ	Η	Τ	Ε	Π	Τ	Ξ
Β	Τ	Κ	Ο	Σ	Λ	Ο	Κ	Β	Ο	Τ	Χ	Α	Ε	Ρ	Α	Σ	Ι	Ρ	Ω	Α
Α	Ρ	Μ	Ο	Υ	Σ	Ο	Α	Ι	Ν	Ι	Α	Π	Β	Ο	Υ	Π	Ρ	Α	Χ	Χ

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: (ΜΕΤΑΞΑΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ, ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΑΙΩΝΑΣ, ΒΟΥΝΑ, ΑΕΡΑΣ, ΜΟΥΣΟΔΙΝΙ, ΘΑΡΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΔΟΞΑ, ΧΙΤΑΕΡ.)

Λουκάς Δ., Πετσάνης Στ., Πυρδώνης Λ., Πάνος Α., Επίτελη

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

α. Για το Σεπτέμβριο

- Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.
- Το Τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε,
- Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν.
- Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε.
- Μάρτη και Σεπτέμβρη ίσα τα μεσάνυχτα (ισημερία).
- Αν βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο.
- Τον Τρυγητή τ' αμπελουργού, πάνε χαλάλι οι κόποι.

β. Για τον Οκτώβριο

- Οκτώβρη και δεν έσπειρες, καρπό πολύ δεν πάίρνεις.
- Τ' Αϊ Λουκά σπείρε τα κουκιά.
- Αϊ Δημητράκη μου, μικρό καλοκαιράκι μου.
- Οκτώβρη και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θα 'χεις.
- Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη, έχει οκτώ σειρές στ' αλώνι.
- Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια

γ. Για το Νοέμβριο

- Νοέμβρη οργάνωματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.
- Ο Νοέμβρης έκλεισε; τα ζευγάρια είναι στο στάβλο.
- Ο Νοέμβρης όταν έρθει, τα γομάρια μέσα κλείνει.
- Όποιος σπείρει το Νοέμβρη, ούτε σπόρο δε θα πάρει.
- Όταν έρθει ο Νοέμβρης, σιγομπαίνει ο χειμώνας.
- Η Πούλια βασιλεύοντας το μήνυμα της στέλνει.
- Το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες.
- Ούτε τσοπάνος στα βουνά ούτε ζευγάς στους κάμπους.

Λουκίδης Άγγελος τάξη Γ
Χρύσα Γρούδου τάξη Δ1



ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ένας μαθητής πλησιάζει τον καθηγητή του και του λέει:

- Αν με αφήσετε στην ίδια τάξη κύριες καθηγητή, θα πέσω στη θάλασσα να πνιγώ!
- Μη φοβάσαι Γιωργάκη, τα κούτσουρα επιπλέουν!

Μαμά και γιος συζητούν...

- Ο μικρός μου αδερφός έφαγε την ειφημερίδα που βρισκόταν στο τραπέζι.
- "Δεν πειράζει, Ήταν χθεσινή", απάντησε η μαμά.

Διάλογος μεταξύ πατέρα και γιου...

- Στη ζωή, παιδί μου, πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και μετά να μη δίνουμε σημασία ό,τι κι αν γίνει!
- Εντάξει μπαμπά! Έκανα το καθήκον μου στην χημεία και τώρα δε δίνω καμιά σημασία στο "μηδέν" που μου έβαλε ο δάσκαλος.

Η τιμωρία του μαθητή...

- Μαθητής: Θα με τιμωρούσατε ποτέ κυρία για κάτι που δεν έχω κάνει;
- Δασκάλα: Όχι βέβαια!
- Μαθητής: Δεν έγραψα στα μαθήματά μου

Σολάκη Καλλιόπη Ε τάξη



Χρωμάτισε το παραπάνω φθινοπωρινό σκίτσο.



Χρωμάτισε την παραπάνω φθινοπωρινή γεωργική εργασία παλαιότερης εποχής.